



Nieuwsbrief nr. 34 november 2021

Stichting Tibet naar School

Secretariaat:
Albert Cuypstraat 258-boven
1073 BR Amsterdam
Informatie: 050-3147986 of
020-6866063
e-mail: info@tibetnaarschool.nl
website:
<http://www.tibetnaarschool.nl>

IBANnummer
NL27 INGB 0008015905 , t.n.v.
Stichting Tibet naar School,
Groningen

We zijn ontzettend blij dat we nog steeds een aantal studenten kunnen blijven ondersteunen. We weten dat de omstandigheden helaas moeilijker worden, maar onze contactpersonen weten hoe de studenten te bereiken. Zo lang dat kan, gaan we door met het verstrekken van beurzen. In de huidige omstandigheden is het extra van belang dat jonge Tibetanen een goede opleiding krijgen.

Sinds we overgingen tot het verstrekken van beurzen aan jonge getalenteerde studenten om een studie op een HBO of universiteit te volgen hebben we ruim 150 studenten kunnen helpen. Op dit moment ondersteunen we nog 9 studenten. Dat is door uw trouwe donaties mogelijk.

De studenten zijn u daarvoor heel erg dankbaar. Dromen hebben ze kunnen verwezenlijk en hun kansen op een betere toekomst zijn toegenomen. In de dit jaar ontvangen brieven bedanken zij u daarvoor.

(We willen de privacy van onze studenten beschermen. Daarom plaatsen we vanwege de situatie in de regio geen recente foto's van onze studenten. Om dezelfde reden zijn de namen gefingeerd.)

Brief van een van de contactpersonen

We ontvingen deze zomer een brief van een van onze contactpersonen waarin beschreven wordt wat de snelle veranderingen in de maatschappij voor gevolgen hebben voor de altijd zo hechte familiebanden. De vanzelfsprekende zorg voor elkaar verdwijnt steeds meer en dat heeft consequenties voor jonge Tibetanen die graag willen studeren.

We hebben uit de eerste hand gezien hoe effectief de beurzen zijn bij het verlichten van de zorgen van jonge volwassenen die in een situatie terechtkomen waarin ze afhankelijk zijn van hun ouders, broers en zussen om hun schoolopleiding te betalen. Het neemt de druk weg van de studenten om geld te vragen van hun familieleden, wat tegenwoordig zoveel moeilijker is geworden.



Vroeger was het normaal dat gezinsleden elkaar steunden, ook zonder dat te vragen. Tegenwoordig bevinden familiebanden zich op een punt waarop familieleden niet meer aanbieden om te helpen; je moet ze om hulp vragen en ze zijn terughoudend om te helpen. Drolma hield ooit toen we haar het geld van de beurs gaven. Ik zei haar: "Je moet heel hard werken om in je eigen onderhoud te kunnen voorzien; het zal heel moeilijk voor je zijn als je voortdurend afhankelijk blijft van je broer". Toen

ze toestemde, hilde ze om de waarheid van die verklaring: "Ja, ik weet het, ik moet hard werken."

Om nog een voorbeeld te geven: Tenzin Gyab was ooit een monnik en studeerde in een klooster, wat betekent dat zijn familie verwachtte dat hij in zijn onderhoud zou voorzien met het inkomen dat hij verdiende als monnik. Toen hij uittrad kon hij zijn familie niet meer tot last zijn. Hij ging in zijn eentje naar een Chinese stad zonder dat hij een woord Chinees sprak. Hij stelt uw hulp zeer op prijs, omdat het zijn enige hoop is om als student te reintegreren in de levensamenleving en om vervolgens een baan te vinden.

We kregen van Thupten de volgende brief.

Beste donateurs, met mijn oprechte respect. Ik ben een student die elk jaar een beurs van u heeft gekregen en daardoor heb ik mijn hbo-opleiding kunnen voortzetten. Ik heb dit jaar 8.800RMB ontvangen; dit geld heeft geholpen om het grootste deel van mijn studie- en levensonderhoudskosten te dekken, dus ik ben u diep dankbaar uit de grond van mijn hart. Bedankt dat u me constant helpt en steunt.

24 maart, 2021

Student Thupten

En ook Jinpe Jyi schreef ons:

Tashi delek, beste donateurs, Ik ben Jinpe Jyi, de student computerwetenschap die u hebt geholpen. Ik kom uit een gezin van 3 kinderen en al onze gezinsuitgaven zijn afhankelijk van het inkomen van mijn moeder, waardoor we in zeer moeilijke financiële omstandigheden verkeren. Ik heb van u zo'n waardevolle steun gekregen dat al mijn financiële problemen zijn opgelost. De afgelopen vier jaar zijn snel voorbij gegaan, waardoor dit alweer mijn laatste jaar en mijn laatste semester is, voordat ik klaar ben met school. Ik heb heel hard gewerkt tijdens deze vier jaar

onderwijs en dus voel ik me niet teleurgesteld. Ik heb noch de steun van mijn familie, noch uw steun verspild en ik zal hard blijven werken. In deze vier jaar heeft u mijn familie gered uit de financiële problemen en de druk en stress van mijn moeder verminderd, waardoor ik onbezorgd mijn studie kon doen. Ik zal mezelf op deze weg houden en hard werken. Tot slot, al mijn beste wensen dat uw gezondheid en carrière naar u toe komen zoals u dat wenst!

Jinpe Jyi, 10 maart 2021

Hoe nu verder

De stichting blijft bij haar besluit, in 2020 genomen, geen nieuwe studenten meer aan te nemen. De huidige studenten blijven we ondersteunen tot ze hun volledige studie hebben afgerond. Dat betekent dat we studenten die na hun bachelor ook een master willen en kunnen doen die gelegenheid bieden. We zullen daardoor nog zeker 3-4 jaar actief zijn.

Jaarverslag

Het financiële jaarverslag van 2020 staat op de site.

Donaties

We willen alle donateurs heel hartelijk bedanken voor hun bijdrage in 2020. Met uw steun hebben we ons ook dit jaar weer kunnen inzetten om de Tibetanen uitzicht te bieden op een betere toekomst!

Wij wensen u, ook namens de leerlingen en studenten in Tibet, fijne feestdagen en een voorspoedig 2022!

