



Nieuwsbrief nr. 17 oktober 2007

Stichting Tibet naar School

Secretariaat:
Albert Cuypstraat 258-boven
1073 BR Amsterdam
Informatie: 050-3147986 of
020-6866063
e-mail: info@tibetnaarschool.nl
homepage:
<http://www.tibetnaarschool.nl>

gironummer 8015905, t.n.v.
Stichting Tibet naar School,
Groningen

Komend jaar bestaat de stichting Tibet naar School 10 jaar. Het staat ons nog vers in het geheugen hoe we in juni 1998 startten met de school in Longdun Dechen. Het vervallen schooltje werd opgeknapt, een keuken gebouwd voor een dagelijkse lunch en we kochten les- en spelmateriaal. Binnen 4 maanden nam het leerlingenaantal toe van 15 naar 85 leerlingen, die vanaf toen permanent naar school gingen. Bijna tien jaar later ondersteunen we 8 basisscholen, zijn er groentekassen bij de scholen en twee gezondheidscentra. De eerste leerlingen zijn alweer een tijd van de basisschool. Voor die studenten die verder kunnen en willen leren, hebben we in 2004 een school voor beroepsonderwijs opgezet. Daarnaast geven we beurzen uit aan die leerlingen, die naar de universiteit of hogeschool kunnen.

Deze nieuwsbrief zal vooral in het teken staan van het beroepsonderwijs en de studenten aan de universiteit en hogeschool.

Beroepsonderwijs

Drie jaar geleden startten we met het beroepsonderwijs. Tsering nodigde indertijd 8 jongens en 8 meisjes uit de armste gezinnen uit voor dit vervolgonderwijs. Ze leerden voor timmerman, (Tibetaans) schilder en voor kleermaak(st)er. De leerlingen kregen als praktische opdrachten het repareren van de schoolgebouwen en het maken van meubilair voor de scholen. Daar bleef het echter niet bij. De districtsoverheid nodigde leerlingen uit mee te werken aan het repareren en nieuw bouwen van huizen in het nabijgelegen dorp Zushul. Bovendien plaatst de lokale bevolking regelmatig opdrachten bij de school voor het maken van Tibetaanse kisten en bedbanken en Tibetaanse gordijnen. De leerlingen krijgen een klein 'salaris' van 50 yuan (= 4 ½ € per maand) voor het werk dat ze in opdracht van de districtsoverheid

doen en daarmee verdient de school zich al een beetje terug.



Tsering heeft de beste leerlingen gevraagd of ze eventueel voor zichzelf zouden willen beginnen. De stichting is bereid aan die studenten een klein micro-

krediet te verlenen, waardoor ze in de regio een bestaan kunnen opbouwen. Het is van groot belang dat leerlingen in de regio werk vinden, omdat anders het platteland van Tibet snel zal ontvolken, doordat de jonge mensen op zoek naar werk naar Lhasa zullen gaan. De leerlingen hebben echter aangegeven nog geen beroep te doen op een lening, omdat ze op school nog meer ervaring willen opdoen. Ze zeiden blij te zijn dat Tibet naar School hen wil blijven helpen, omdat zij misschien in de toekomst wel voor zichzelf willen beginnen. Een van de jongens moest vorig jaar helaas van school, omdat zijn jongere broer was overleden en hij zijn moeder nu moet helpen.

Veel ouders uit de omliggende dorpen willen hun zoon graag naar het beroepsonderwijs sturen. Tsering heeft voor het nieuwe schooljaar weer 8 jongens geselecteerd die zijn begonnen met de opleiding tot timmerman, schilder of kleermaker. Onder hen is ook Nyima Tsering, het gehandicapte jongentje dat met extra hulp indertijd toch naar school kon! Hij is heel erg gelukkig dat hij de opleiding mag volgen. Omdat hij moeilijk loopt, wordt hij opgeleid tot kleermaker en Tibetaans schilder.

Na bijna 3 jaar heeft de school een goede reputatie, is het succesvol en doet het zeer goed werk voor de mensen in de regio. De districtsoverheid heeft de school een stuk grond gegeven, waarop we een winkel kunnen bouwen. Uiteindelijk zal de school niet meer afhankelijk zijn van hulp en zal de school zich door opdrachten zelf in stand kunnen houden. Dat is natuurlijk waar het ons uiteindelijk om gaat.



Naast dit succes deelde Tsering echter met spijt mee dat er op dit moment geen

meisjes meer naar school gaan. Van de 8 meisjes die een opleiding volgden, haakte de een na de ander af: één meisje ging trouwen, een ander moest haar familie helpen, hoewel zij zelf heel graag op school wilde blijven een derde vond een baantje in een winkel. We zagen het aantal meisjes tot onze grote spijt steeds verder teruglopen. Uiteindelijk bleef één meisje over, dat zich dan alleen staande zou moeten houden in het jongensbolwerk en dat zag ze niet zitten. Tsering heeft er alles aan gedaan om weer meisjes naar het beroepsonderwijs te laten komen, maar op dit moment is dat nog niet gelukt. Het heeft al zijn aandacht, maar emancipatie van meisjes en vrouwen is een lange weg.

Zoals altijd heeft Tsering de financiële kant weer zeer gedegen opgezet. Er zijn steeds 3 mensen die de inkomsten en uitgaven controleren: Yeshe Samten, de leraar, Sonam Rinchen een student en Tsering zelf.

Universiteit en Hoger onderwijs

Er zijn verschillende studenten die met ondersteuning van Tibet naar School naar de universiteit gaan of hoger onderwijs volgen.

Er zijn verschillende studenten die aan de Highschool in Lhasa studeren.

Lhakpa en Lobsang Tsemo zitten nu op de Highschool en Lhasa en volgen daar de afdeling handel. Komend jaar hopen zij examen te kunnen doen voor de universiteit. Beiden komen uit Longdun Dechen, het dorp waar Tibet naar School in 1998 begon met de eerste school. Namgyal Choedon komt uit Longdun De, een dorp ongeveer een uur rijden van Longdun Dechen. Hij zit in het eerste, algemene jaar van de universiteit van Lhasa. Nyizom studeert aan de Beijing Highschool in Lhasa en zal volgend jaar toelatingsexamen doen voor de universiteit.



Namgyal Choedon en Nyizom

Tsedan Dolma studeert verkeerskunde aan de Beijing Jiao Tong University in Beijing en zij berichtte onlangs uitgebreid over haar studie:

Tashi delek,

The time is flying! Three years are gone. It was too long time, it give me some pain and also some good time. But with your help I already matured. I live sober and serious, so I must think of you for your help in my mind.

In the first years I learned in Public classes for example: calculus, higher physics, computer and some professional classes. In second I learned main professional, there are four trades in our college. (Example: railroad transport, railway transport, products transport) In this year the railroad transport is my major and the products transport is my minor.

Now I am senior, I will face graduation and we ready write the graduation thesis. Although we study in Beijing, but we have to back to our hometown. I have trust in future, and I will study hard.

You are the people of kind-heartedness. Thank you for your help!!!

Tsedan Dolma



Tsedan Dolma

Tentor, die Tibetaanse geneeskunde studeert, zit alweer in zijn laatste jaar. Hij loopt nu co-schappen in het Tsedang Tibet Hospital ongeveer 150 kilometer ten zuiden van Lhasa. Hij schreef het volgende:

Tashi delek,

How are you in Holland? I am very pleased that I can write to you regularly in my new location, Lhaka Tibetan Hospital. I have been here about one month's time and I am very glad that a new internet was established near the house, where we live. I find myself very adaptable with all the things here. I am in surgery now and we are required to exchange the departments in two months. Doctors are very kind to me and I study well from them. They are very good at Tibetan medicine and western medicine, they have good experiences about diagnose and treatment, etc.

Best wishes for you and hope you are in good health and long life!

Tentor

Basisschool



De foto is genomen in Longdun De. De leerlingen van alle scholen kregen aan het begin van het nieuwe schooljaar nieuwe schooluniformen, schriften en schrijfgerei én ... nieuwe tandenborstels.

Bijzondere acties

* Arlette Caenen liep in mei de pelgrimsronde rond Mount Kailash in West-Tibet en verbond daar een sponsoractie voor Tibet naar School aan. Een stukje uit haar verslag: "*Vandaag een stevige klim naar de Dolma La, het hoogste punt van de kora, een pas op 5630 meter.*"

Een smal pad gaat door de sneeuw steil omhoog, de ijle lucht is goed te merken en om de paar meter sta ik stil om zuurstof in mijn lijf te krijgen. Het is kicken als ik na enige tijd de gebedsvlaggen op de pas zie wapperen. Ik heb het gehaald en ben bij en tevreden. Op de pas hang ik gebedsvlaggen op voor familie, vrienden, kennissen en natuurlijk de sponsors en wens iedereen veel geluk en een goede gezondheid. Het is een mooi moment." Arlette liep op deze manier het geweldige bedrag van 5310 euro bij elkaar!

* Louis en Gertrud vierden hun beider 50e verjaardagen en hun 30e trouwdag en vroegen een bijdrage voor Tibet in plaats van cadeaus.

* Masterstudenten van de Erasmus Universiteit in Rotterdam maakte bij hun afstuderen een bijdrage over ten behoeve van de Tibetaanse universiteitsstudenten.

* Marian Kingma werd 65 jaar en liet Tibet naar School meedelen in de feestvreugde.

* Meditatiegroep Maha Karuna uit Groningen maakte een bijdrage over.

