



Nieuwsbrief nr. 15 oktober 2006

Stichting Tibet naar School

Secretariaat:
Albert Cuypstraat 258-boven
1073 BR Amsterdam
Informatie: 050-3147986 of
020-6866063
e-mail: info@tibetnaarschool.nl
homepage:
<http://www.tibetnaarschool.nl>

gironummer 8015905, t.n.v.
Stichting Tibet naar School,
Groningen

In mei deden we uitvoerig verslag van het bezoek dat de bestuursleden Marleen de Ruijter en Carl Kamstra aan de scholen hadden gebracht. Met name het succes van het in 2005 gestarte beroepsonderwijs was indrukwekkend. Hoe ging het sinds mei met de projecten?

Meester Drapsang



In de vorige nieuwsbrief citeerden we nog een uitspraak van meester Drapsang. Hij vertelde toen trots dat hij al 35 jaar les gaf op de school in Melok, maar dat het jarenlang heel moeizaam was geweest om de kinderen naar school te krijgen. Sinds de ondersteuning van de stichting was er zoveel veranderd, zei hij. Alle kinderen uit de regio gaan nu naar school. Meester Drapsang was al met pensioen, maar door de grote toeloop van het aantal leerlingen sinds de ondersteuning van Tibet naar School, besloot hij weer les te geven.

Tot ons grote verdriet kregen we bericht dat meester Drapsang vorige week is overleden. De school in Melok heeft daarmee een geweldig mens verloren. Hij was enorm geliefd bij de leerlingen en de ouders.

Gezondheidszorg: de "Medical bus"

Tijdens het bezoek van Marleen en Carl was al een begin gemaakt om chronisch zieke kinderen of kinderen met een handicap voor nader onderzoek naar het ziekenhuis in Lhasa te brengen. Choenyi Dolma, een meisje van 7, moest met spoed naar het ziekenhuis, waar bleek dat ze een zeer ernstige urineweginfectie had. Ze heeft een aantal weken in het ziekenhuis gelegen, maar maakt het nu goed. Tsering huurde voor de eerste negen kinderen, die uit de omgeving kwamen, een bus die hen naar Lhasa bracht.



Het bezoek aan de dokter was natuurlijk voor de meeste kinderen heel spannend. Sommige kinderen konden gelukkig met alleen medicijnen weer naar huis en knapten daarna snel weer op. Een jongentje van 7 had op 2 jarige leeftijd zijn handje in hete olie verbrand en dat was nooit behandeld; een meisje van 8 brak haar been op jonge leeftijd tijdens een val op het ijs. De breuk was indertijd helaas niet gezet, waardoor ze niet goed kan lopen. Helaas kon de arts de opgelopen handicaps niet meer behandelen. Drondrup Galpo, een jongen van 13 jaar uit Chowa, Tsering Baldu, een jongentje van 8 jaar uit Longdun Dechen, Jampa Norbu, een meisje van 7 jaar uit Shema, moesten in het ziekenhuis blijven, omdat ze geopereerd moesten worden. Pema Norzin, een meisje van 11 uit Longdun Dechen, moest bovendien aan haar ogen geopereerd worden.



In Tibet moet de familie zelf zorgen voor patiënten in het ziekenhuis. Omdat de families van de kinderen ver

weg wonen, zorgde Dolma, de vrouw van Tsering, voor de kinderen in het ziekenhuis en kookte iedere dag voor hen. De geopereerde kinderen konden gelukkig na twee weken het ziekenhuis weer gezond verlaten. Pema Norzin ziet weer goed. Tsering schreef: *'The parents are happy that their children are recovered. They real want to thank you from the bottom of their hearts.'*

Beroepsonderwijs

Dit onderwijs heeft in haar korte bestaan al een stevige basis verworven in de lokale gemeenschap. Naast het repareren en onderhouden van de scholen krijgen de leerlingen steeds meer opdrachten van de plaatselijke bevolking. Een zeer stimulerende opdracht kregen de leerlingen onlangs van het dorps hoofd in Zushul: de leerlingen zullen helpen bij het bouwen van nieuwe woningen in het dorp. Ze zullen met deze complexe opdracht veel ervaring op doen. Bovendien is het een grote erkenning van de kwaliteit van het onderwijs. Tsering is verder druk bezig de twee nieuwe studierichtingen 'kassentuinbouw' en 'tapijtweven' van de grond te krijgen. Dit kost even tijd, omdat de vaklieden nog opgeleid moeten worden om les te geven (ze moeten een didactische aantekening halen). Aan de andere kant van de rivier bij Longdun De kunnen leerlingen van het tuinbouwonderwijs dan aan het werk.

Nyima Tsering, het gehandicapte jongetje uit Chibu dat een paar jaar geleden door aangepast meubilair toch naar school kon, zit inmiddels ook op het beroepsonderwijs en volgt de opleiding tot kleermaker. Tsering zet zich enorm voor hem in en regelde een soort stageplaats bij een kleermaker in Lhasa voor hem. Aanvankelijk zag Nyima het helemaal zitten, maar toen hij een paar dagen in Lhasa was,

kreeg hij erge heimwee. Uiteindelijk is hij weer snel terug gegaan naar zijn vertrouwde omgeving, waarna hij opgelucht ademhaalde en tegen Tsering zei dat hij Yeshi Samten (leerkracht in Kelok) de beste leraar vindt.



School in Shema

Door een geweldige gift kunnen we het schoolgebouw in Shema opknappen, maar dat niet alleen: voor alle leerlingen van de school in Shema kunnen we nu stoelen en tafels laten maken, kan er lesmateriaal worden aangeschaft, een keuken gebouwd worden en potten, pannen, kommen en lepels worden gekocht. De kinderen krijgen net als op de andere scholen een schooluniform (warm trainingspak), een warme trui en schoenen. Verder komt er eindelijk glas in de ramen, waardoor de leerlingen in de nu snel invallende winter niet meer in de striemende wind in de klas hoeven te zitten.



Bovendien zal er voor deze school spelmateriaal gekocht worden, zoals een basketbalbord, een ping-pongtafel, voetballen en springtouwen.

Tsedan Dolma

Tsedan Dolma, die met een studiebeurs van Tibet naar School in Beijing studeert, schreef ons weer een brief:

"I'm very glad to hear from your letters and money. Thank you for being such a big help. With your help I can put all my minds into studying. I will study hard to gratitude your help. Now time flies one year has past. During the past year we mainly learn maths, english, physics and so on. A new semester will come. In the coming year our study would be more nervous and the rhythm would be quicker. It doesn't matter. I have got myself ready where there is a will there is a way. Wish you be healthy, yours sincerely,

Tsedan Dolma"

Jampa

Sinds augustus heeft Tsering een assistent, Jampa. Het is een goede bekende van hem en hij komt ook uit de regio. Jampa zelf vindt het een grote eer dat Tsering hem heeft gevraagd en hij wil zich graag inzetten voor Tibet naar School. Wij zijn blij dat Tsering een goede assistent heeft gevonden, die hem kan helpen bij zijn maandelijkse bezoeken aan de scholen.

Bijzondere acties

- Mirjam Rentema en Martin Wassen vierden dat ze 25 jaar samen zijn. Zij vroegen geld voor Tibet naar School en maakten bijna €1400 over!
- Het Bonaventuracollege in Leiden sloot de introductie periode van de brugklas af met festiviteiten en een markt voor een goed doel. Dit jaar was dat voor Tibet naar School. De school haalde ruim €3200 op! Geweldig dat een school in Nederland zich zo inzet voor de kinderen in Tibet.
- Mevrouw Daub en nog twee dames uit de Vigoflat in Veenendaal vierden hun 70^{ste} verjaardag. Zij wilden geen cadeaus, maar vroegen geld voor Tibet naar School. En dat leverde €155 op!

We willen al onze donateurs en de mensen die zich met speciale acties voor Tibet naar School inzetten namens de kinderen in Tibet heel hartelijk bedanken.

