



Nieuwsbrief nr. 12 april 2005

Stichting Tibet naar School Groningen

Secretariaat:
Albert Cuypstraat 258-boven
1073 BR Amsterdam
Informatie: 050-3147986 of
020-6866063
e-mail: info@tibetnaarschool.nl
homepage:
<http://www.tibetnaarschool.nl>

gironummer 8015905, t.n.v.
Stichting Tibet naar School,
Groningen

Na ons bezoek zomer 2004 is Tsering zeer voortvarend aan de slag gegaan. Daarover berichtten we in oktober in nieuwsbrief nr. 11. Vanaf oktober heeft Tsering al zijn energie gestoken in het opzetten van een centrum voor vakonderwijs.

Waarom vakonderwijs?

Sinds 1998 ondersteunt Tibet naar School inmiddels 7 basisscholen in het district Medrogunggar, 120 kilometer ten noorden van Lhasa. Na de basisschool gaan veel leerlingen naar Zushul of Kelok waar voorbereidend middelbaar onderwijs wordt gegeven. Na het doorlopen van deze school gaan sommige leerlingen naar Medrogunggar, 60 kilometer in de richting van Lhasa, waar ze het middelbaar onderwijs volgen. Een enkele, zeer goede leerling gaat naar de highschool in Lhasa. Daarvan gaan een paar leerlingen inmiddels naar de universiteit of naar het hoger beroepsonderwijs. Daarover berichtten we regelmatig in onze nieuwsbrieven. Dit zijn de succes-verhalen.

Er zijn echter ook leerlingen die na de basisschool niet verder (kunnen) leren en zij gaan weer terug naar de dorpen, waarna zij uit gebrek aan andere mogelijkheden hun ouders helpen op het platteland.

Al sinds 2000 is Tibet naar School samen met Tsering aan het kijken of er mogelijkheden zijn de regio verder te ontwikkelen door het opzetten van vakonderwijs. Tijdens ons bezoek in de zomer van 2004 hebben de plannen vaste vormen gekregen.

Plannen worden werkelijkheid

In juli besprak Tsering de plannen met het dorpshoofd van Kelok. Hij was enthousiast en zegde zijn medewerking toe. In oktober biedt het dorpshoofd Tsering een goed te gebruiken

gebouw aan dat in te richten zou zijn als school. Het dak lekte wel, maar dat is een euvel waar we inmiddels wel raad mee weten: een 'chinese roof' oftewel een golfplaten dak. Met het gebouw is de basis gelegd voor de realisering van de vakopleiding.

Timmerlieden en kleermakers



In november/december selecteerde Tsering volgens plan uit de omliggende gehuchten uit de armste gezinnen 7 jongens en 7 meisjes die in aanmerking zouden komen voor dit onderwijs. Voor de kinderen was het een enorme verrassing te horen dat er voor hen nu een mogelijkheid is een vak te leren. Tijdens ons bezoek hadden we al geïnventariseerd aan welke vaklui behoefte zou bestaan: timmerlieden, schilders om het houtwerk op traditionele wijze te beschilderen en kleermakers. Inmiddels is het schoolgebouw opgeknapt en er is een keuken gebouwd. Er zijn 7 naaimachines, werkbanken,

timmergereedschap en schildermateriaal aangeschaft. Twee zeer ervaren vaklieden geven dagelijks les en eind februari berichtte Tsering dat de leerlingen met veel enthousiasme naar school gaan.

Opleiding

In de eerste fase van hun opleiding zullen de leerlingen vooral dingen maken die de scholen ten goede komen, zoals het maken van schoolmeubilair, schoolborden en boekenkasten voor de bibliotheek. Vanaf nu hoeft dit dus niet meer in Lhasa gekocht te worden. In eerste instantie is gewerkt aan het maken van stoeltjes en tafeltjes voor de school in Longdun De, omdat de kinderen daar nog op jutezakken op de grond zaten.

De leerlingen zullen tevens reparatie- en schilderwerkzaamheden uitvoeren bij de andere scholen. Nu de gezondheidscentra door de begeleiding van dr. Dondrup veel beter lopen, hebben ze daar dringend behoefte aan nieuw en meer meubilair. Ook dat zullen de leerlingen maken.

Een van de doelstellingen van Tibet naar School is het ondersteunen van het behoud van de Tibetaanse cultuur. Daarom zijn we indertijd gestart met de aanschaf van Tibetaanse kleding (chuba's) voor de leerlingen van twee scholen. De leerlingen die worden opgeleid tot kleermaker zullen nu nieuwe chuba's voor de leerlingen van alle scholen maken.



In de tweede fase van hun opleiding leren de leerlingen andere dingen te maken, zoals kleding en de prachtig beschilderde Tibetaanse kasten, die dan in de regio aan de plaatselijke bevolking verkocht kunnen worden. Tegen die tijd zal Tsering een marktkraam aan de drukbezochte Barkhor in Lhasa huren, waar de zelfgemaakte spullen aan Tibetanen of toeristen verkocht kunnen worden.

Micro-krediet

Als de leerlingen hun opleiding hebben afgerond, zal de stichting in de vorm van een lening het materiaal, zoals hout, verf en stof betalen, waarmee de afgestudeerde vaklieden in staat gesteld worden een bedrijfje of winkel te starten.

Groentekassen

De groentekas bij de school in Tanggang is een enorm succes. Door de langdurige nachtvorst was de periode dat er verse groenten te oogsten waren tot nu toe maar heel kort. De kinderen van de scholen in Tanggang, Melok en Kartam hebben door de bouw van de kas nu een aantal extra maanden verse groenten bij de lunch. Binnenkort wordt gestart met de bouw van een groentekas bij de Longdun De school, waardoor de leerlingen van de school in Longdun De, Longdun Dechen, Chibu en Zuru bijna 5 maanden lang verse groenten bij de lunch kunnen krijgen. Een landbouwkundige die de stichting steeds met adviezen en hulp ondersteunt, heeft goede zaden geselecteerd (op verzoek uit Tibet spinazie, uien en radijs) en die naar Tibet gestuurd.



Sinds 1998

Door de niet aflatende inzet van Tsering en de hulp van de stichting Tibet naar School heeft de regio sinds 1998 een enorme ontwikkeling doorgemaakt:

- Er waren nauwelijks scholen – nu zijn er 7 goedlopende scholen met goed onderwijs en goede leerkrachten.
- Weinig kinderen kregen onderwijs – nu hebben 400 kinderen onderwijs (gehad) en gaan er al 10 studenten

naar de universiteit of het hoger beroepsonderwijs.

- Er was geen gezondheidszorg – nu zijn er twee gezondheidscentra en op de scholen krijgen de kinderen gezondheidsvoorlichting en hygiëne.
- Er was geen vakonderwijs – nu worden 14 leerlingen opgeleid tot timmerman, schilder of kleermaker.
- De landbouw is verbeterd. Bij iedere school is een schooltuin en bij 2 scholen staat een grote groentekas, waardoor de leerlingen gedurende een langere periode verse groenten bij de lunch krijgen.

Bijzondere acties

Regelmatig gebeurt het dat we donaties krijgen van mensen of organisaties die iets organiseren voor Tibet naar School of die iets te vieren hebben en de cadeaus in de vorm geld naar de stichting overmaken. Hieronder volgt een opsomming van dergelijke donaties van het afgelopen half jaar, waarbij we hopelijk niemand vergeten:

Stichting 'het Groene Licht', Marieke van Duinen in verband met het afscheid van haar werkgever, Rob Pellaerts die 60 jaar is geworden, groep 7 en 8 van de Rietveldschool in Badhoevedorp, Stichting Nataraj, fam. van der Voort opbrengst van een kerstdiner, Ineke en Meta in verband met hun huwelijk, een donatie van een solidariteitskoor, Jan Kortie, de familie van Meeuwen die 12,5 jaar getrouwd is en tot slot Singulus Mastering BV. Uiteraard willen we de grote schare periodieke en eenmalige donateurs hier niet vergeten. We willen graag allen hartelijk bedanken voor de niet aflatende steun.



Financiën

De jaarrekening van de stichting over het jaar 2004 is bij de secretaris op te vragen. Indien

gewenst sturen we de jaarrekening als een "pdf-bestandje" via de e-mail.

Internet

Na een lange periode van weinig activiteit op onze internetsite, is sinds kort het laatste nieuws weer bijgevoegd. Het adres is: www.tibetnaarschool.nl.

Adresbeheer

We vinden het als bestuur erg belangrijk dat we nieuwe donateurs een brief sturen met daarin een bedankje en een foto van een van de projecten. Ook willen we de halfjaarlijkse nieuwsbrief naar alle donateurs opsturen. Van de meeste nieuwe donateurs wordt het adres op de bankafschriften vermeld, maar niet van allemaal. Tot dusver konden we bij de Postbank vrijwel alle adressen opvragen, maar door de Wet Persoonsregistratie, mag de Postbank de adresgegevens niet meer verstrekken. Wij verzoeken iedereen die donateur is van de Stichting en geen brief en/of nieuwsbrief heeft ontvangen dit kenbaar te maken bij het secretariaat. Uiteraard is het ook mogelijk om de nieuwsbrief in het vervolg per e-mail te ontvangen. Ook dan graag even een berichtje aan het secretariaat.

