

De zomer is weer bijna voorbij en in Tibet bereidt men zich weer voor op de lange, koude winter. Helaas kon dit jaar niemand van de stichting naar Tibet, maar door zeer intensief e-mailverkeer en het regelmatig toesturen van foto's, hield Tsering ons zorgvuldig op de hoogte van de voortgang van het project.

Toelatingsexamen

Deze maand zullen enkele leerlingen van de scholen deelnemen aan de toelatingsexamens van vervolgonderwijs in Zushul en Kelok.

In 1999 stroomde voor het eerst in de geschiedenis van het dorp Longdun Dechen een groep leerlingen door naar de school in Zushul. Destijds een reden om (spreekwoordelijk) de champagne te ontkurken, want het symboliseerde tegelijk het succes van de leerkrachten om de ondersteuning vanuit Nederland niet slechts voor lief te nemen, maar het werkelijk aan te wenden om dát te doen, waar hun hart ligt: goed onderwijs geven.

Ook nu zal het er weer om spannen voor de oudste leerlingen van de scholen van (ditmaal) zowel Longdun Dechen, Chibu, Tanggang, Melok en Kartam. Als zij op het toelatingsexamen een voldoende scoren, kunnen zij verder onderwijs volgen. En natuurlijk zal Tibet naar School hen blijven ondersteunen!

Chibu

In Chibu loop alles weer veel beter. Na het overlijden van Kunsang ging het een tijdje niet zo goed. Kunchok, onervaren en nog maar 19 jaar, assisteerde indertijd meester Kunsang. Hij was echter niet in staat in zijn eentje de school goed draaiende te houden. Maar sinds Wangdu, de zoon van Kunsang, het werk van zijn vader heeft overgenomen, loopt het allemaal weer veel beter. Wangdu is net als meester Damdu en Kunjin in Longdun Dechen opgeleid aan het Teachers College (te vergelijken met de PABO) in Lhasa en hij kan daardoor het onderwijs in Chibu daadwerkelijk op een hoger peil brengen. Bovendien kan hij Kunchok goed aansturen, waardoor hij straks ook een goede leerkracht kan zijn.

[foto Wandu]

Meester Wangdu

Nyima Tsering heeft veel sterkere spieren gekregen, doordat hij dagelijks heel fanatiek zijn oefeningen doet. Hij kan nu veel beter zitten en lopen en geniet dagelijks van het feit dat hij naar school gaat.

Gezondheidscentra

In mei, toen de vorst uit de grond was, werd gestart met de bouw van de gezondheidscentra in Tanggang en Longdun Dechen. De mensen uit de dorpen verzamelden stenen en Tsering huurde timmerlieden in uit de verschillende gehuchtjes in de omgeving. In Lhasa werd hout besteld en met kleine tractoren werd cement, hout en glas naar de bouwplaatsen gebracht.

[foto]

Gezondheidscentrum Longdun Dechen in aanbouw

De bouw van het gezondheidscentrum in Tanggang werd zeer voortvarend ter hand genomen. Iedereen uit de omgeving die kon helpen, hielp mee en daardoor kon Tsering eind juni al melden dat het centrum klaar was. Dat was wel een heel bijzondere gebeurtenis: voor het eerst kunnen de mensen in deze regio nu gebruik maken van gezondheidszorg!! Dokter Jigme woont in het gezondheidscentrum en wordt in wisseldienst geassisteerd door drie dokters. De bevolking kan gratis gebruik maken van de gezondheidszorg, omdat net als in Longdun Dechen, de stichting de consulten betaalt. Tsering meldde onlangs dat al veel mensen bij Jigme zijn langs geweest.

Dokter Jigme geeft iedere week gezondheidsvoorlichting op de school en zo hopen we dat door een betere voorlichting er in de toekomst minder zieken zullen zijn.

[foto]

Vele handen maken licht werk.

Na de bouw van het gezondheidscentrum in Tanggang werd gestart met de bouw van het gezondheidscentrum, annex gemeenschapsruimte, in Longdun Dechen. Na 35 dagen was ook dit gebouw gereed. Dokter Guindu zal er praktijk houden. Het centrum is aan de school gebouwd, waardoor de kinderen bij regen en in de winter binnen kunnen eten.

Dokter Guindu moest overigens voor enige tijd naar Lhasa voor een nascholingscursus. De kinderen hebben daardoor een tijd geen les van hem gehad, maar als de school eind september weer begint, zal Guindu de lessen in gezondheid en hygiëne weer oppakken.

Moestuin

Tsering berichtte tot zijn spijt dat de moestuin in Longdun Dechen moest wijken, omdat op die plaats het gezondheidscentrum gebouwd moest worden. Er waren al wat gewassen opgekomen, maar we zullen dit jaar dus niet weten of de zaden, die we naar Tibet hebben gestuurd, ook een rijke oogst gegeven zouden hebben. Gelukkig waren niet alle zaden uitgezaaid, zodat het volgend jaar een nieuwe poging ondernomen kan worden.

Tsedan Dorma

En dan stuurt Tsering ons eind juli een e-mail met een speciaal verzoek. Een heel arm gezin heeft een beroep op hem gedaan. Hun enige dochter Tsedan Dorma, inmiddels 18 jaar, kan heel goed leren. Omdat zij als beste studente eindigde op de middelbare school in Kelok, kreeg zij de mogelijkheid om verder te studeren aan een vervolgopleiding in China. Om hun dochter deze buitenkans niet te ontzeggen, verkochten de ouders een paar yaks en leenden zij geld. Nu zijn de reserves echter op en is het voor Tsedan Dolma onmogelijk om haar studie af te ronden. Tsering vraagt de stichting of wij Tsedan kunnen helpen. Dolgraag wil zij haar opleiding afmaken en gediplomeerd en al terugkeren naar Tibet om daar een kansrijkere toekomst tegemoet te zien. We hebben Tsering laten weten dat we bereid zijn om het onderwijs van Tsedan Dorma te betalen. Op 5 september is een dolgelukkige en zeer gemotiveerde Tsedan Dorma naar China vertrokken om haar opleiding voor te zetten.

Tibetaanse kleding

Ruim een jaar geleden kreeg de stichting een gift met het verzoek het geld te besteden aan iets waarmee de Tibetaanse cultuur ondersteund zou worden. In overleg met Tsering is besloten traditionele feestkleding te laten maken voor de leerlingen. Dit jaar waren de traditionele chuba's klaar en Tsering stuurde een foto (helaas is de kwaliteit niet zo goed), waarop de kinderen trots in hun nieuwe chuba's poseren.

[foto met kinderen in nieuwe chuba's]

In feesttenu voor de school in Longdun Dechen

Bijzondere acties

Koen en Ity Eekma uit Heerenveen vierden begin juli dat ze samen 100 jaar werden. Ze vroegen hun gasten een bijdrage te geven aan Tibet naar School. Er werd f 1200 overgemaakt!

De scholengemeenschap Thamen in Hoorn heeft ieder jaar een werkdag voor een goed doel. Het is een soort 'heitje voor een karweitje'. De leerlingen hebben ontzettend hard gewerkt en brachten met z'n allen het ongelofelijke bedrag van f 16.000 op. Hulde aan de leerlingen van s.g. Thamen, die zich zo fantastisch voor de kinderen in Tibet hebben ingezet.

Rini Schreuder uit Veendam veranderde van baan. Hij wilde op zijn afscheidsfeest geen cadeaus, maar vroeg geld voor Tibet naar School. Hij maakte f 150 over.

We willen iedereen weer heel hartelijk bedanken voor de financiële steun aan de projecten in Tibet. Door u gaan ruim 300 kinderen nu permanent naar school en krijgen ze te eten. Bovendien zijn de mensen in deze regio door uw hulp niet langer verstoken van medische hulp.

De site

Nu Tsering de beschikking heeft over e-mail en ons zo af en toe foto's opstuurt, kunnen we u tussentijds regelmatig op de hoogte brengen van de voortgang van de projecten. Maar ook hier in Nederland gebeurt van alles ten behoeve van de stichting. En natuurlijk willen we u daarover ook graag berichten. Vanaf november zullen we daarom de site van de stichting regelmatig verversen met 'hot news'.

Als u op de hoogte gebracht wilt worden van een up-date van de site kunt u uw e-mailadres aan ons doorgeven.

Zodra een up-date heeft plaatsgevonden, krijgt u van ons daarover per e-mail bericht.

U kunt uw e-mailadres doorgeven via : info@tibetnaarschool.nl