

# Nieuwsbrief nr. 4 maart 2001

## Stichting Tibet naar School Groningen

Secretariaat:  
F. Scholtenstraat 69-I  
1051 EV Amsterdam  
Informatie: 050-3147986 of  
020-6866063  
e-mail: [info@tibetnaarschool.nl](mailto:info@tibetnaarschool.nl)  
homepage:  
<http://www.tibetnaarschool.nl>

gironummer 8015905, t.n.v.  
Stichting Tibet naar School,  
Groningen

De winter in Tibet viel dit jaar veel vroeger in dan andere jaren. Het vroom er in oktober al 30 graden (!). Tsering zat echter niet stil. Iedere maand mailde hij ons wat er ondanks de kou in beide valleien allemaal was gedaan. De projecten van Tibet naar School zijn gericht op het bevorderen van het onderwijs aan Tibetaanse kinderen in de plattelandsdorpen in het Medrogonggar district, ca. 100 km. ten noordoosten van de hoofdstad Lhasa.

De activiteiten die tot dusver zijn uitgevoerd, hebben dan ook voornamelijk betrekking op de verbetering van de omstandigheden waaronder het onderwijs wordt gegeven en het verbeteren van het onderwijs zelf.

Alhoewel het onderwijs de prioriteit is van de Stichting Tibet naar School, kan in onze optiek niet worden voorbijgegaan aan andere noden die de bevolking van de betrokken dorpen ervaart.

In de vorige nieuwsbrieven heeft u uitvoerig kunnen lezen welke ontwikkelingen er op onderwijsgebied gaande zijn. In deze nieuwsbrief willen wij u ook graag op de hoogte brengen van alle andere activiteiten die Tsering namens onze stichting ontplooit.

### September 2000

Tsering vertelt dat er nu officieel toestemming is voor de bouw van de twee gezondheidscentra bij Longdun Dechen en in de vallei bij Tanggang. Chungak, de hoofdmeester in Tanggang, zal hem daar helpen met het werk aan het gezondheidscentrum en de scholen in Melok en Kartam. Bij de scholen zijn keukentjes en toiletten gebouwd en de hoogst noodzakelijke reparatie aan dak en ramen is uitgevoerd. In Melok zijn nu 58 leerlingen en in Kartam 33. Alle leerlingen krijgen tussen de middag te eten en er zijn, gelukkig nog voor het invallen van de strenge vorst, warme schooluniformen, truien en schoenen gekocht.

In Chibu zijn weer 3 nieuwe leerlingen aangenomen.

Eind september was er een groot feest in Longdun Dechen. De kinderen deden er allerlei spelletjes, waarbij het speelgoed dat we in mei hadden gekocht, uitbundig werd gebruikt. Er waren touwtrekwedstijden en er was een tafeltennis- en voetbalcompetitie. De kinderen hebben genoten.

### Meester Damdu kijkt toe bij het touwtrekken

### Oktober 2000

De brug over de Kyi Chu bij Zushul was ernstig beschadigd, waardoor vervoer over de brug levensgevaarlijk was geworden. De dorpen aan de overkant van de rivier, waaronder Longdun Dechen en Chibu, waren nauwelijks meer bereikbaar en voor de kinderen die naar de school in Zushul gaan, was de oversteek te gevaarlijk. Tsering vroeg de stichting in september of wij de bevolking zouden kunnen helpen. Tsering schrijft ons nu: 'The bridge is repaired already and we easily transported now. The local people was very happy and asked me to give thank to you from the bottom of their hearts.'

### November 2000

Goed bericht! Wangdu, de zoon van meester Kunsang die in juli overleed, heeft de taak van zijn vader overgenomen. De bevolking is heel erg blij met zijn komst. Hij heeft een goede opleiding en de mensen kennen hem goed. Tsering bericht dat Nyima Tsering stralend is en geen dag verzuimt en dat het steeds beter met hem gaat.

De dokter van Longdun Dechen geeft iedere week gezondheidskunde en hygiëne op school. Sinds de bevolking gratis naar de dokter kan, bezoeken per maand gemiddeld 130 patiënten hem. Hij is erg blij dat de mensen nu op tijd bij hem komen, waardoor hij ze nog goed kan behandelen.

Sinds de ondersteuning van de school in Tanggang zijn er 20 nieuwe leerlingen bij gekomen. De school heeft nu 100 leerlingen en de verwachting is dat er nog meer kinderen naar school zullen gaan. Fantastisch die uitbreiding, want dat is toch het doel van de stichting: Kinderen in Tibet naar school! Maar de twee leerkrachten en de kok hebben nu wel dringend behoefte aan hulp en Tsering zal op zoek gaan naar meer ondersteuning.

Tsering sluit zijn mail deze maand af met een fantastisch bericht over Tendor. Een van de kinderen die sinds vorig jaar naar de school in Zushul gaat, blijkt het zo goed te doen, dat hij naar een vervolgschool in Lhasa mag. Dit is een eer die maar weinig kinderen te beurt valt, aangezien normaal gesproken de kinderen doorstromen naar de middelbare school in Medrogonggar. De stichting zal zijn onderwijs en verblijfkosten in Lhasa verder betalen. We zijn waanzinnig trots op Tendor en hopen van harte dat in de toekomst veel kinderen zijn voorbeeld zullen volgen.

### **December 2000**

Het is Tsering gelukt een extra kok en leerkracht te vinden voor de sterk groeiende school in Tanggang. En het onderwijzend personeel in Melok is nu ook op sterkte met de oude, ervaren en door de lokale bevolking zeer gerespecteerde Drapsang (foto).

### **Januari 2001**

Tashi delek for New Year! schrijft Tsering ons. Tijdens ons bezoek in mei werd het plan opgevat om een paar zeer arme boeren te helpen een nieuw bestaan op te bouwen. We noemen het het 'lease-yak-project'. De dorpschoude van

Longdun Dechen en Melok hebben de armste boeren voorgedragen voor dit project. De stichting financiert de aanschaf van een aantal yaks voor deze boeren. Na vijf jaar, als de kudde is toegenomen, betalen de boeren de yaks in termijnen aan de stichting terug. Zodra de vorst uit de grond is, zullen de yaks worden gekocht.

### **Wat zijn de plannen voor dit jaar?**

In maart zal er verder gebouwd worden aan de de gezondheidscentra. De Stichting Samen Verder in Nuenen heeft dit jaar het gezondheidsproject 'geadopteerd'. In het kader van de vastenactie zullen er begin april verscheidene acties plaatsvinden voor TnS. Enkele vrouwen uit Longdun Dechen hebben we voorzien van eenvoudige naaimachines, lappen stof en garen. Zij zijn begonnen met het maken van traditionele Tibetaanse chuba's voor de kinderen. Natuurlijk behouden de leerlingen ook hun warme trainingspakken (daar kunnen ze tenslotte veel lekkerder in ravotten), maar op de feestdagen kunnen ze dan hun Tibetaanse kleding dragen. Dankzij een gulle gift zijn we in de gelegenheid geweest deze zaken aan te schaffen. Zo gauw de kinderen van Longdun Dechen in de jassen zijn gestoken, zullen de vrouwen ook chuba's gaan maken voor de kinderen in Chibu en de andere scholen. De naaimachines kunnen naderhand een plaats krijgen in de gemeenschapruimte en kunnen dan door de hele gemeenschap gebruikt worden. We hebben er al over gesproken dat de meisjes uit het dorp naailes kunnen krijgen en dat de vrouwen kleding kunnen maken die verkocht kan worden. En zo komt de gift uiteindelijk de gehele bevolking ten goede.

Na een succesvol jaar voor de moestuin van Longdun Dechen, waarbij alle gewassen die gezaaid waren, zijn opgekomen en een welkome afwisseling in de middagmaaltijden van de leerlingen opleverden, zullen er in het voorjaar ook moestuinen aangelegd worden bij de andere scholen. De heer Blaak uit Drenthe, een landbouwkundige die zeer betrokken is bij de stichting, heeft gezorgd voor zaden en gewassen, die in de specifieke Tibetaanse omstandigheden goed gedijen. Komend voorjaar zullen deze zaden geplant worden, niet alleen in de moestuinen bij de scholen maar ook op de velden van de dorpingen. We hopen dat dit zal leiden tot gezondere voeding en uiteindelijk tot minder ziekte. We zijn de heer Blaak erg dankbaar voor zijn hulp en hopen voor de Tibetaanse bevolking op een goede oogst. Bij de school van Chibu zal de grond geëgaliseerd worden om een groter speelveld

voor de kinderen te kunnen aanleggen. Sinds Chibu's leerlingenaantal steeg, is het bestaande speelterrein te klein geworden. Enkele dorpsbewoners zullen het werk uitvoeren.

### **Bijzondere acties**

Chris Bisschops liet zich door collega's sponsoren toen hij op 15 oktober de Marathon van Amsterdam liep. Het was zijn eerste (en naar zijn zeggen laatste) marathon, want het viel hem zwaar. Hij zette door en dat leverde een fantastisch bedrag voor de stichting op. Een geweldige prestatie!

De Groninger beeldend kunstenaar Jan Steen stelde twee prachtige beeldjes beschikbaar voor een loterij door service-club Zonta voor TnS. Veel mensen wilden graag zo'n mooi beeldje, waardoor de loterij een groot succes werd.

Een paar jaar geleden richtten een paar studentes de stichting 'Pag asa' op voor de opvang van Filipijnse straatkinderen. Zij deden daarmee geweldig werk! Pag asa moest helaas door omstandigheden met haar hulp stoppen. Het geld dat nog in kas was, wilde zij schenken aan een ander goed doel. Zij kozen de Stichting Tibet naar School daarvoor uit.

De opbrengst van de fancy-fair van basisschool Erve Hooyerinkschool in Delden was voor de stichting. Voorafgaand aan de fancy-fair hebben wij met een dia-presentatie alle leerlingen over het werk van TnS verteld.

Een patiënt van het Dijkzigtziekenhuis in Rotterdam wilde geen cadeau voor zijn 70ste verjaardag, maar vroeg een bijdrage voor TnS. Wij ontvingen een geweldig bedrag.

De stichting Why Worry (met de ondertitel: ter bevordering van het zorgeloze zingen) hield op te bestaan en schonk de overgebleven kasgelden aan TnS onder vermelding van: "In de hoop dat u dit geld kunt gebruiken om in het kader van uw mooie werk een of andere zang- of muziekactiviteit te financieren, waardoor de kinderen net iets zorgelozer zullen worden".

Wij willen iedereen namens de inmiddels 300 kinderen, de leerkrachten, de dokter en alle mensen in de regio heel hartelijk bedanken voor de steun en het vertrouwen in het werk van de stichting. Door u hebben steeds meer kinderen in Tibet uitzicht op een betere toekomst!

### **Tibet naar School op Internet**

Dat de stichting een eigen internetpagina heeft was velen al bekend. Op deze pagina zijn vele foto's te bewonderen en worden de laatste nieuwtjes bekendgemaakt.

De site van stichting Tibet naar School is te benaderen via [www.tibetnaarschool.nl](http://www.tibetnaarschool.nl).

Het algemene e-mail adres is: [info@tibetnaarschool.nl](mailto:info@tibetnaarschool.nl).

Vragen, opmerkingen, suggesties, etc. zijn allemaal welkom op dit adres. Vanzelfsprekend krijgt iedereen snel antwoord.

### **Lezingen**

Regelmatig worden we benaderd met de vraag om informatie te komen geven over het werk van Tibet naar School. Dat doen we natuurlijk graag! We kunnen ons verhaal ondersteunen met een mooie video van ons bezoek aan de scholen of met dia's. Neem hiervoor contact met ons op. De adresgegevens vindt u op het voorste blad van deze nieuwsbrief.

### **De fiscus betaalt mee!**

Ook in het nieuwe belastingstelsel is het mogelijk donaties, die aan de stichting worden geschonken, af te trekken van de inkomstenbelasting. Dit kan een voordeel betekenen van ongeveer 52%. Net als voorheen moet de som van de giften per jaar wel 1% boven het belastbaar inkomen uitkomen. Als u echter gedurende minstens 5 jaar een bedrag wilt schenken, dan is de volledige gift aftrekbaar. U kunt dan jaarlijks het gehele bedrag aftrekken van de belasting door middel van een volmacht. U geeft die volmacht dan af aan een notaris om een lijfrente te vestigen ten behoeve van de stichting. Met die volmacht verklaart u dat u voor tenminste 5 jaar een door u vastgesteld bedrag schenkt aan de stichting. Van deze volmacht wordt een notariële akte opgemaakt. De stichting Tibet naar School heeft een afspraak gemaakt met notaris J.N.G.J. Kuin in Haren dat hij die aktes tegen een speciaal tarief opmaakt.

TnS kan u het volgende aanbod doen: Indien uw huidige bijdrage hoger is dan f 500 per jaar, kunt u door een volmacht die bijdrage verdubbelen. TnS neemt dan de kosten van een volmacht voor haar rekening. U betaalt per saldo niet meer dan uw huidige bijdrage, want u kunt met een volmacht nu de *volledige* donatie aftrekken van de belasting. Tibet naar School ontvangt echter 2x zoveel inkomsten. Notaris Kuin geeft een aantrekkelijke extra korting bij aanvraag van

meerdere volmachten tegelijk. Mocht u besluiten gebruik te maken van het aanbod van TnS, dan verzoeken wij u bijgaand formulier in te vullen, een kopie van een geldig legitimatiebewijs bij te voegen en beide op te sturen naar het secretariaat. Via notaris Kuin wordt dan een notariële akte opgemaakt. Om te profiteren van de extra korting zouden we u willen vragen binnen twee maanden uw aanvraag bij ons in te dienen.

#### **Financiën**

Belangstellenden kunnen bij het secretariaat een exemplaar opvragen van het financiële jaarverslag van de stichting over het jaar 2000.