



Nieuwsbrief nr. 30 november 2017

Stichting Tibet naar School

Secretariaat:
Albert Cuypstraat 258-boven
1073 BR Amsterdam
Informatie: 050-3147986 of
020-6866063
e-mail: info@tibetnaarschool.nl
website:
<http://www.tibetnaarschool.nl>

gironummer
NL27 INGB 0008015905 , t.n.v.
Stichting Tibet naar School,
Groningen

Ruim 25 studenten ontvingen dit najaar hun beurs voor het nieuwe studiejaar. De meesten kregen een beurs voor hun opleiding aan de universiteit of aan het HBO en een enkele voor de middelbare school. De studenten schreven, zoals ieder jaar, weer bedankbrieven en daarvan plaatsen we een paar in deze nieuwsbrief. Maar niet alleen dat: Pomo is afgestudeerd en Lhamo Dergen kan door een extra gift van drie gulle donateurs toch verder studeren!

Brieven van studenten

Dorbi

*Beste aardige mensen,
Ik ben Dorbi. Ik ben jullie heel erg dankbaar dat jullie tot aan mijn derde jaar van de middelbare school voor mij betaald hebben. Ik wil nu heel graag naar de universiteit en ik heb gelukkig mijn entree examen gehaald. Ik wil graag scheikunde gaan studeren.*

Maar mijn ouders worden geplaagd door twee problemen. Ten eerste is mijn schoolgeld gewoonweg te hoog voor mijn ouders. Ten tweede is mijn vader nu ziek geworden en er moeten nu ook ziekenhuiskosten betaald worden. Nu moeten zij kiezen tussen medische zorg voor hem of opleiding voor mij. Dat is heel zwaar voor hun. Ik zou het heel erg waarderen als jullie mij nog wat langer zouden kunnen steunen.

Dorbi



Dopdan Gyamtso

*Tashi delek sponsor,
Ik ben geboren in een erg arme familie in een afgelegen gehucht, ver van de bewoonde wereld. We hadden het moeilijk thuis. Mijn vader zei me altijd: als je dit gebied ooit wilt verlaten, moet je heel goed je best doen op school. Doe je dat niet, dan zal dit jouw leven zijn. Het maakte niet uit hoe moe mijn ouders ook waren, ze bleven me aanmoedigen om te blijven leren. Ik heb geluk gehad met zulke ouders, want veel vrienden uit mijn dorp moesten vroegtijdig de school verlaten om hun ouders te helpen. Het viel soms niet mee om door te zetten, maar ik ben nu op weg. Toen ik de eerste colleges aan de universiteit kreeg*

,was ik gespannen, maar ook heel opgewonden dat ik eindelijk mijn droom en die van mijn familie kon gaan waarmaken. Ik was ook een beetje verdrietig, omdat het collegegeld, de kosten van levensonderhoud en andere kosten zo hoog zijn. Ik leefde heel sober, maar het lukte me niet om het probleem met de studiekosten op te lossen. Mijn familie kon ik geen geld vragen.

En toen kwam u, beste sponsor, om mij te helpen.

Ik heb geen taal om mijn dank uit te spreken voor al deze vriendelijkheid.

Dankzij uw hulp was ik staat om goed te leren. Ik kon mijn academische prestaties verbeteren en kreeg mijn vertrouwen terug.

Dit is het laatste jaar van mijn studie. Dan zal ik afstuderen en zal ik beginnen met mijn stage en zal ik mijn bijdrage aan de gemeenschap geven.

Ik zal mijn uiterste best doen om aan uw verwachtingen over mijn leven, studeren en werken te voldoen en ik zal mijn droom realiseren.

Ik zal tegenslagen overwinnen, tranen wegvegen en weer op staan. Ik geloof stellig in een mooie toekomst met een glimlach. Nogmaals heel veel dank voor uw hulp en zorg.

Dopdan Gyamtso

Pomo afgestudeerd

In 2010 kregen we het verzoek om de 18 jarige Pomo te helpen om haar studie voort te kunnen zetten. Zij was met vlag en wimpel geslaagd voor het toelatingsexamen voor haar vervolgopleiding, maar kon haar studie niet beginnen omdat haar ouders te arm zijn. Met een beurs van de stichting ging ze verpleegkunde studeren aan de Tibetaanse universiteit in Lhasa.



Ze schreef ons in 2012:

The study pressure is huge, my grades are average in my class, but don't worry, I will not let you guys disappointed, I won't waste you guys efforts. I am determined to continue study hard to be a good college student.

En nu, 2017: Pomo is afgestudeerd als Tibetaans arts en werkt inmiddels ook al als arts in de regio. Ze schrijft:

Zonder u, sponsor, had ik deze gelegenheid nooit gehad. Ik zal me inzetten om een goede dokter te zijn.

Heel veel dank. Ik wens u veel geluk.

Pomo

Hulde aan Pomo, wat een doorzetter!!!



Lhamo Dergen kan arts worden!!!!

In onze vorige nieuwsbrief deden we een oproep wie Lhamo Dergen wilde helpen om arts te worden.

Helaas konden we Lhamo Dergen geen beurs verschaffen voor de 4-jarige studie voor Tibetaans arts, doordat we minder donaties ontvangen dan enkele jaren. Zij had net als haar oudere zus Drolma met een beurs van de stichting de HBO medische opleiding met zeer goede cijfers gedaan. Het zijn getalenteerde meiden, dus het deed pijn te moeten zeggen dat een van de zussen niet nog zo'n lange studie kon doen.

Maar ...

na onze oproep besloten 3 betrokken donateurs hun jaarlijkse bijdrage op te hogen, waardoor Lhamo Dergen, weliswaar een half jaar later dan haar zus, toch is begonnen met de studie.

Namens Lhamo Dergen en Drolma heel, heel veel dank aan de gulle gevers. De zussen werden in 2012 wees door een ernstig auto-ongeluk van hun ouders. Hun leven zag er slecht uit. Nu hebben ze met uw hulp uitzicht op een betere toekomst!!

Kelzang Norbu

Een aantal jaren ondersteunden we vier weeskinderen uit hetzelfde gezin. Ze werden liefdevol opgevangen in het gezin van de zus van de overleden moeder. De zus is helaas twee jaar geleden ook overleden. Drie kinderen konden met hulp van de stichting naar het basisonderwijs. De oudste jongen, Kelzang Norbu, bleek heel intelligent en studeerde verder: de stichting betaalt zijn lerarenopleiding. Het gaat goed met hem. Hij moet nog 2 jaar naar school en daarna wil hij in zijn dorp lesgeven. Hij stuurde ons een bedankkaart.



Nieuwsbrief per e-mail?

Net als ieder jaar doen we ook dit keer weer een oproep aan u om aan te geven of u voortaan de nieuwsbrief per e-mail zou willen ontvangen. Dat scheelt veel in de verzendkosten en het geld dat we daarmee besparen, komt de studenten in Tibet ten goede.

We zouden het daarom prettig vinden als nog meer donateurs aangeven de nieuwsbrief voortaan per mail te willen ontvangen.

U kunt daarvoor een mail sturen naar info@tibetnaarschool.nl met uw naam en e-mailadres.

Alvast veel dank!

Jaarverslag

Het jaarverslag van 2016 staat op de site.

We willen alle donateurs heel hartelijk bedanken voor hun bijdrage in 2017, waardoor we ons werk in Tibet kunnen voortzetten. Met uw steun kunnen we ons blijvend inzetten om de Tibetanen uitzicht te bieden op een betere toekomst!

Wij wensen u, ook namens de leerlingen en studenten in Tibet, alvast fijne feestdagen en een voorspoedig 2018!