



Nieuwsbrief nr. 29 november 2016

Stichting Tibet naar School

Secretariaat:
Albert Cuypstraat 258-boven
1073 BR Amsterdam
Informatie: 050-3147986 of
020-6866063
e-mail: info@tibetnaarschool.nl
website:
<http://www.tibetnaarschool.nl>

gironummer
NL27 INGB 0008015905, t.n.v.
Stichting Tibet naar School,
Groningen

In september hebben onze studenten weer hun beurs ontvangen. En zoals ieder jaar schreven ze ons weer een bedankbrief, waarin ze vertellen dat ze het geld hebben ontvangen en hoe het met hun gaat. Door het plaatsen van een aantal brieven brengen we u graag weer op de hoogte van het wel en wee van de studenten. We kregen dit jaar een paar brieven van studenten die afgestudeerd zijn. Uw bijdrage maakt voor de Tibetaanse studenten het verschil tussen een toekomst zonder werk en daardoor in armoede of een toekomst waarin ze kunnen meedoen in de huidige maatschappij en een bijdrage kunnen leveren aan een betere toekomst van Tibet.

Afgestudeerde studenten

We beginnen deze nieuwsbrief met de afgestudeerde studenten. Uw, soms jarenlange, bijdrage heeft gemaakt dat deze jonge mensen hun droom hebben kunnen verwezenlijken. Hoe dankbaar zij u daarvoor zijn, blijkt uit hun brieven. In veel brieven zeggen studenten dat ze zich na hun studie willen inzetten voor anderen. Tsering Jampa kan dat nu ook waarmaken:

Beste donor,

Hoe gaat het met u?

Het is mij een eer om u te schrijven dat alles goed met mij gaat. Ik wil u graag vertellen dat ik vorige maand mijn studie aan de universiteit met een MA-graad succesvol heb afgerond. Tijdens mijn studie heb ik heel veel geleerd. En ik heb goed nieuws: ik heb ook al een baan. Ik zal hard werken en mijn best doen. Nu ik zelf geld verdien, kan ik eindelijk andere mensen helpen. Ik heb voor 1500 yuan (= €200) boeken en schriften gekocht voor bijna 70 scholieren van een middelbare school in mijn stad. Verder heb ik voor 2500 yuan (€340) nieuwe kleren gekocht voor dorpsbewoners die heel erg arm zijn.

Ik wil deze gelegenheid aangrijpen om mijn grote dankbaarheid uit te spreken voor uw jarenlange hulp en bijstand.

Ik zal me in de toekomst inzetten voor goede doelen, zo veel als ik kan. Want ik voel diep hoe meer we anderen helpen, hoe gelukkiger we zijn!

Tot slot wens ik u veel geluk, Tsering Jampa.

In 2014 kregen we de volgende brief van onze contactpersoon:

Ik weet dat jullie tot september 2015 geen nieuwe studenten meer kunnen aannemen, maar ik hoop enorm dat jullie een uitzondering willen maken voor een studente die dringend hulp nodig heeft. Het gaat om Dergen Wangmo, een jonge vrouw van 21 jaar. Zij studeert medicijnen en moet nog twee jaar studeren. Maar nu moet ze door de slechte financiële situatie van haar familie haar studie afbreken, als zij geen hulp krijgt.

Door de speciale gift van een sponsor die had aangegeven graag een medicijnen student te willen ondersteunen kon Dergen Wangmo verder studeren. Toen ze het goede nieuws indertijd hoorde schreef ze:

*Tashi delek, beste sponsor,
Ik ben dankbaar voor alles. Ik wilde zo graag Tibetaanse geneeskunde studeren. Ik doe heel erg mijn best en heb daar een heleboel prijzen voor gekregen van mijn school. Ik zal nog harder studeren en zal mijn best doen een nuttig persoon te worden.
Heel hartelijk bedankt. Dergen Wangmo*

En nu kregen we bericht dat Dergen Wangmo is afgestudeerd. Wat een geweldig nieuws!! Onze contactpersoon schreef dat ze in september medicinale kruiden verzamelde voor het maken van medicijnen.

Na een zeer succesvolle studie Engels heeft Tenzin Dorjee een vaste baan als docent.



Brieven van studenten

Beste sponsors, mijn naam is Karmu, ik ben een 19 jaar oud Tibetaans meisje. Mijn ouders zijn nomaden. Ik groeide op tussen de yaks en de schapen. Tot aan het eind van de middelbare school was ik daar als meisje gelukkig. Mijn ouders zijn nooit naar school geweest en ik zie hoe hard het leven is wanneer je geen onderwijs hebt gehad. Mijn ouders werken dag en nacht op het land, maar nog steeds hebben ze niet genoeg geld. Omdat ze niet genoeg geld hebben, zouden ze onze dieren moeten verkopen, maar dat kan natuurlijk niet, want dan hebben ze helemaal geen dieren meer. We hebben met veel moeite net genoeg geld om te eten. Mijn ouders zijn zo trots op me dat ik het toelatingsexamen voor de Universiteit heb gehaald. Ik wil niet dat ze merken ik verdrietig ben. Onderwijs is zo belangrijk voor een beter leven, voor mij en voor mijn familie. Ik studeer nu talen om mijn familie te helpen. Dan kan ik straks vertaler worden en mijn eigen vertaal bedrijf beginnen. Dit is hoe ik mijn leven te zie. Karmu

Een van onze contactpersonen vroeg de studenten een dag op de universiteit te beschrijven:

Ik sta elke ochtend om 6 uur op en dan begin ik met het doen van oefeningen.

Om 6.30 uur ontbijten we en na het ontbijt gaan we hardop lezen uit de boeken en gaan we ons studiemateriaal uit het hoofd leren. Vervolgens gaat om 7.30 de schoolbibliotheek open en dan ga ik naar de bibliotheek om zelfstudie te doen.

We beginnen om 9.00 met de klassikale lessen.

's Middags beginnen de lessen om 14.30.

Dan ga ik na het avondeten weer naar de bibliotheek, studeer en maak mijn huiswerk.

's Avonds om 22.00 uur sluit de bibliotheek.

09.00-12.40 classes

12.40-14.30 lunch break

14.30-18.00 classes

18.00-19.00 dinner break

19.00-22.00 study time

Tertön Karpa, een studente die we al een paar jaar ondersteunen, is na een heel goed toelatingsexamen toegelaten tot de universiteit. Ze studeert computer science. We vinden het geweldig dat een meisje deze studie volgt en dat ze bovendien heel gemotiveerd en ambitieus is. Lees haar brief maar:

Tashi delek sponsor,

Ik kom uit een erg arme familie. Mijn moeder is alleen en werkt hard als boerin, maar ons gezin heeft veel schulden, waardoor ik zonder uw hulp niet kan studeren. Ik ben de jongste van 3 kinderen. Dank u voor uw steun. Ik heb het geld 8800 yuan (= €1170) ontvangen: 3500 yuan voor het college geld, 800 yuan voor de accommodatie en 500 yuan per maand gedurende 9 maanden voor eten.

Ik ben nu op de universiteit. Ik koos ervoor computer wetenschappen te studeren. Er zijn niet veel Tibetanen die deze studie kiezen. De onderwerpen van de studie zijn heel interessant, maar is het heel moeilijk om de juiste boeken te krijgen. Het niveau van de studie is helaas laag. Het is moeilijk om je echt goed in de materie te verdiepen, maar ik ga door tot ik mijn masters heb. Als ik daarmee klaar ben, wil ik wetenschappelijke boeken in het Tibetaans of Chinees schrijven en als wetenschapper les geven op een middelbare school. Ik vind het belangrijk om mijn masterdiploma te halen en daarna wil ik gaan werken als onderzoeker aan de Universiteit en dan kan ik onderzoeken of Tibetaanse geneeskunde werkt of ik kan professor worden.



Dag vriendelijke donor,
Hoe gaat het met u? Ik heet Chenmo Kyid, een studente die u ondersteunt. Dit jaar ontving ik 7800 yuan, waardoor de obstakels op de weg van mijn studie zijn opgelost. Ik zal mijn uiterste inspanning leveren om goed en hard te studeren en dat ik in de toekomst een behulpzaam persoon zal zijn. Last but not least: alle beste wensen voor uw welzijn! Chenmo Kyid

Nog een bedankbrief.



Wie helpt Lhamo Dergen arts te worden?

Het gaat om de zussen Lhamo Dergen en Drolma. Bij een verschrikkelijk verkeersongeluk verloren zij in 2010 hun beide ouders. Ze verbleven daarna in een weeshuis. Er werd een beroep op onze stichting gedaan voor het betalen van hun onderwijs. De zussen blijken intelligente en gemotiveerde meiden te zijn en maakten hun middelbare school succesvol af. Ze werden toegelaten op een soort HBO-V, die zij in juli 2015 ook met goede resultaten hebben afgerond. Zoals we in onze vorige nieuwsbrief schreven zijn ze met zeer goede cijfers geslaagd voor het toelatingsexamen voor de studie Tibetaanse geneeskunde aan de universiteit. Drolma is inmiddels aan haar studie begonnen, maar helaas kunnen we Lhamo Dergen geen garantie bieden dat zij haar studie af kan maken. Ons beleid is dat we zonder de garantie dat we de gehele studie kunnen betalen een student niet aan een studie laten beginnen. De teleurstelling dat ze een studie niet kunnen afmaken vinden niet acceptabel.

Namens Lhamo Dergen vragen we u of u misschien (een deel) van de kosten voor haar studie op zich wilt nemen, zodat ook zij net als haar zus Tibetaans arts kan worden. De kosten bedragen per jaar

8800 RMB = €1200. De studie duurt 4 jaar.

Nieuwsbrief 1x per jaar

Onlangs spraken we een donateur die het jammer vond dat we slechts 1 x per jaar een nieuwsbrief schrijven. Dit heeft er mee te maken dat er nu maar één moment in het jaar is dat we het geld aan de studenten overmaken. In september, aan het begin van het nieuwe studiejaar, krijgen alle studenten hun beurs voor het komende studiejaar. Ze schrijven ons dan dat ze het geld ontvangen hebben en ze vertellen wat over zichzelf. Onze nieuwsbrieven zijn gebaseerd op die brieven.

Bijzondere acties

Wat zijn we blij met de donateurs die ons al zoveel jaren trouw blijven steunen bij ons werk!

Daarnaast hebben we het afgelopen jaar ook een aantal bijzondere giften mogen ontvangen.

Van de DNKRS in Amstelveen, centrum voor hoogbegaafdheid, kregen we het volgende bericht: " Door Otto Versteeg werden wij geattendeerd op uw website en het prachtige werk in Tibet. Otto heeft voor ons bergen verzet als het gaat om hulp bij onze ICT probleempjes. Hij heeft ons gevraagd of wij zijn vergoeding hiervoor willen doneren aan Tibet naar School. Wij doen dit heel graag en hebben er nog een bedrag bovenop gedaan. Wij zullen een bedrag van € 750,- storten en hopen dat dit ten goede komt aan de kinderen in Tibet die jullie steunen."

Tennisvereniging Bokt uit Eindhoven steunde ons met € 250,-.

De Meditatiegroep van Marianne Stuvell uit Baarn maakte € 1336,92 over.

Van Dineke Veerman ontvingen we €100,- aan donaties i.p.v. verjaardagcadeaus.

De Nassauschool in Groningen heeft ons jarenlang gesteund met hun Derde Wereldproject.

De Rotaryclub Hilversum doneerde € 250,-

Van de Diaconie Jacobuskerk ontvingen we € 238,85 van de collectegelden.

Van Oene Schreuder ontvingen we € 70,- ter gelegenheid van zijn 70^e verjaardag.

Namens de leerlingen en studenten in Tibet dank voor alle kleine en grote donaties!

Nieuwsbrief per e-mail?

Wilt u de nieuwsbrief voortaan ook per e-mail ontvangen? Stuur ons daarvoor een mail sturen naar info@tibetnaarschool.nl met uw naam en e-mailadres.
Alvast veel dank!

Jaarverslag

Het jaarverslag van 2015 staat op de site.

We willen u allen heel hartelijk bedanken voor uw bijdrage in 2016. Met uw steun kunnen we ons blijvend inzetten om de Tibetanen uitzicht te bieden op een betere toekomst!

Wij wensen u, ook namens de leerlingen en studenten in Tibet, fijne feestdagen en een voorspoedig 2017!



Sinds de start van onze projecten in 1998 hebben we al honderden Tibetaanse leerlingen en studenten kunnen helpen met school en studie!