



Nieuwsbrief nr. 28 november 2015

Stichting Tibet naar School

Secretariaat:
Albert Cuypstraat 258-boven
1073 BR Amsterdam
Informatie: 050-3147986 of
020-6866063
e-mail: info@tibetnaarschool.nl
website:
<http://www.tibetnaarschool.nl>

gironummer
NL27 INGB 0008015905, t.n.v.
Stichting Tibet naar School,
Groningen

Graag brengen we u weer op de hoogte van het wel en wee van de studenten die door uw gift het afgelopen jaar hebben kunnen studeren. Inmiddels krijgt een steeds groter aantal studenten hun beurs rechtstreeks op hun bankrekening, maar voor de aanvang van het studiejaar hebben onze contactpersonen zelf contact met de studenten. Dat is altijd een bijzonder moment. De studenten schrijven dan een persoonlijk briefje waarin ze vertellen dat ze het geld hebben ontvangen en hoe het met hun gaat. Ieder jaar plaatsen we een paar van die brieven in de nieuwsbrief en natuurlijk ook dit jaar weer. Een belangrijk uitgangspunt van de stichting is dat we nadrukkelijk willen bijdragen aan de ontwikkeling van meisjes. Zo was op de basisscholen indertijd bijna 50% van de leerlingen meisje. Ook bij het verstrekken van de beurzen hechten we zeer aan ons uitgangspunt. Dat dat lukt, kunt u in de succesverhalen van een aantal van hen hieronder lezen.

Brieven van studenten

*Beste sponsors,
Mijn naam is Jetsun. Ik ben een 19-jarig Tibetaans meisje. Ik groeide op in een klein nomaden dorp. Mijn ouders zijn nog steeds nomade en hoeden onze yaks en schapen. Gezien mijn afkomst ben ik heel erg gelukkig dat ik mijn middelbare school kon afmaken, zeker als meisje. Mijn ouders zijn nooit naar school geweest en ik zie hoe zwaar het leven is als je geen onderwijs hebt gehad. Mijn ouders werken dag en nacht op het land, maar toch hebben ze nauwelijks geld en moeten ze steeds dieren verkopen om contant geld te krijgen. Dat kunnen ze natuurlijk niet blijven doen, want dan hebben ze helemaal geen dieren meer. Het komt erop neer dat we nog wel voldoende geld hebben om te eten, maar daar houdt het mee op. Mijn ouders zijn heel erg trots op mij dat ik het toelatingsexamen voor de universiteit heb gehaald. Ik wil niet dat ze verdrietig zijn omdat ze niet genoeg geld*

hebben om mij te laten studeren. Onderwijs is zo belangrijk om een beter leven te krijgen voor mij en mijn familie. Ik moet dit doen. Ik studeer nu talen en ik moet straks een hoofdtaal kiezen. Ik wil vertaler worden en dan een eigen vertaalbureau beginnen. Dit is hoe ik mijn leven voor me zie. Door uw hulp kan mijn droom werkelijkheid worden. Dank u wel.



Jetsun

In 2011 werd onze contactpersoon gevraagd of we de studie van het weesmeisje Njangmo zouden kunnen betalen. Tot dan kreeg ze een beetje

ondersteuning van mensen uit het dorp, maar die konden het niet langer betalen. Njangmo bleek intelligent te zijn en ging naar een prestigieuze middelbare schoolopleiding in een grote stad in de regio. Deze zomer kregen we een brief van haar. Ontroerend is te lezen hoe toegewijd ze is.

Tashi delek, sponsors.

Ik heet Njangmo. Ik ben tweedejaars student aan de lerarenopleiding. Ik kan goed opschieten met de andere studenten, ze zijn allemaal erg ijverig. Ik doe veel kennis op en leer de juiste houding aannemen voor dit eervolle beroep. Ik heb het gevoel dat ik nog veel moet leren, omdat het beroep van lerares heel belangrijk is. Ik studeer dubbel hard, omdat ik later een evenwichtige en geduldige lerares wil zijn. Ik lees veel boeken zodat ik later veel vragen kan beantwoorden en al mijn leerlingen veel dingen kan uitleggen. Ik wil later interessante lessen geven en mijn leerlingen aanmoedigen om ook heel veel te lezen. Ik ben er trots op dat ik later lerares kan worden, maar sta ook wel onder druk. Ik zal me ijverig ontwikkelen tot een goede lerares Njangmo

Vorig jaar ontvingen we een gift van een donateur met de wens het bedrag te besteden aan een student medicijnen. Op dat moment hadden we geen verzoek om een student medicijnen te ondersteunen, maar in september kregen we van onze contactpersoon ter plekke het volgende vraag:

Ik weet dat jullie tot september 2015 geen nieuwe studenten meer kunnen aannemen, maar ik hoop enorm dat jullie een uitzondering willen maken voor een studente die dringend hulp nodig heeft. Het gaat om Dergen Wangmo, een jonge vrouw van 21 jaar. Zij studeert medicijnen en moet nog twee jaar studeren. Maar nu moet ze door de slechte financiële situatie van haar familie haar studie afbreken, als zij geen hulp krijgt.

We konden gelukkig door de speciale gift vertellen dat ze verder kon studeren. Deze zomer kregen we bericht van haar:

*Tashi delek, beste sponsor,
Ik studeer Tibetaanse geneeskunde aan de Universiteit voor Tibetaanse geneeskunde.*

Ik ben u heel dankbaar voor uw hulp en vriendelijkheid. Ik heb 7800RMB (€1150) van u ontvangen voor mijn collegegeld- en verblijfkosten. Ik ben dankbaar voor alles. Ik wilde zo graag Tibetaanse geneeskunde studeren. Ik doe heel erg mijn best en heb daar een heleboel prijzen voor gekregen van mijn school. Ik zal nog harder studeren en zal mijn best doen een nuttig persoon te worden. Heel hartelijk bedankt. Dergen Wangmo

We kregen niet alleen mooie brieven van meisjes. Ook Ngawang Tashi stuurde ons goed bericht. Hij volgt een voor Tibet zeer belangrijke studie:

Ik ben eerstejaars student aan het College voor Milieumanagement, Onderzoek naar Natuurlijke Hulpbronnen en Ecologie. Het is een goede school en ik doe erg mijn best. Ik ben lid van een studentenvereniging en doe vaak mee aan sportactiviteiten. Dit leert me veel over groepsmentaliteit en het belang van samenwerking. Mijn studieresultaten zijn stabiel. We hebben veel practica en praktijklessen om onze theoretische kennis in de praktijk toe te passen en om onze talenten en flexibiliteit te vergroten. Heel erg bedankt dat u mij steunt. Ik zal hard studeren! Met hartelijke groet, Ngawang Tashi.



Afgestudeerde studenten

In 2011 kregen we van een docent aan de universiteit een verzoek zijn student Lobsang in zijn verdere studie te ondersteunen. Naast informatie over de studie die Lobsang wilde volgen, beschreef hij Lobsang als volgt:

Lobsang is a very shy nomad boy with a sweet nature. During the time I taught him he always was extremely conscientious, attentive and willing to help. After graduation he taught English for three weeks on the summer school our institute had organized to support remote school communities.

Lobsang was inderdaad een zeer gemotiveerde student. Hij wilde zijn opleiding verbreden en studeerde uiteindelijk Tibetaans en Engels, ICT, geschiedenis en politicologie. Hij hield ons altijd heel goed op de hoogte van waar hij mee bezig was. Tijdens zijn opleiding haalde hij telkens de hoogste scores van zijn studiejaar, zowel op het theoretische aspect als ook in de praktijk. Afgelopen jaar is hij afgestudeerd. In de zomer schreef hij ons 'zomaar' even een briefje. Hij werkte voor de laatste keer als vrijwilliger op het platteland, zoals hierboven beschreven. In september startte zijn officiële baan als leraar.



Rinchen Dorje



Lobsang als vrijwilliger op een afgelegen school.

*Beste sponsors,
Ik ben Lobsang. Hoe gaat het met u? Het zijn de laatste dagen van mijn verblijf op het platteland. Het is hier nu erg warm. De bloemen in het uitgestrekte grasland wuiven op de wind langzaam heen en weer. Mijn leerlingen zijn erg blij in dit prachtige seizoen. Ik denk dat ik weer veel geleerd tijdens mijn verblijf hier. Over tien dagen zal mijn leven als student en vrijwilliger ten einde zijn. Het zal ook de laatste keer zijn dat ik bij deze leerlingen ben, die soms hééél ondeugend zijn 😊.*

*Ik ga beginnen als leraar.
Tenslotte wil ik u zeggen dat ik u heel erg dankbaar ben. Ik wens u veel geluk, iedere seconde van uw leven.
Lobsang*

Ook van Rinchen Dorje kregen we goed bericht. In de nieuwsbrief van oktober 2010 vertelden we voor het eerst over hem en sinds 2010 betaalden wij zijn opleiding tot tangka schilder. Vorig jaar heeft hij die opleiding met goed gevolg afgerond. Hij maakt nu muurschilderingen overal in Tibet en ... hij is inmiddels verloofd!

In december 2012 schreven over het lot van de zussen Lhamo Dergen en Drolma het volgende:

Lhamo Dergen is 19 jaar oud en Drolma is 16. Op een dramatische dag in april 2012 raakten vader en moeder zwaargewond bij een ernstig verkeersongeval onderweg naar hun werk en stierven kort daarna aan hun verwondingen. Lhamo Dergen en Drolma wonen nu in een weeshuis. Ze hebben hun middelbare school afgemaakt en zijn toegelaten tot een zhongzhuan (vergelijkbaar met MBO/HBO in Nederland). Beide meisjes studeren Tibetaanse geneeskunde en willen dokter worden.

Het weeshuis waar zij toen woonden, was afhankelijk van particuliere giften en maakte indertijd een heel moeilijke tijd door. Lhamo Dergen en Drolma deden het heel goed op school, maar konden door gebrek aan financiële middelen niet verder studeren. De contactpersoon aldaar deed toen een beroep op onze stichting of wij de zusjes zouden kunnen ondersteunen.

Inmiddels is het november 2015 en in de zomer kregen we de volgende brief van deze dappere zusjes:

Geachte donateurs, Wij zijn zeer dankbaar voor uw hulp en voor de ondersteuning van mij en mijn zus die we al zo lang krijgen. Mijn zus en ik kreeg 10.600RMB; dank u daarvoor. We hebben nu u ons helpt gelukkig geen problemen meer met het collegegeld of de kosten van levensonderhoud. We hebben dit jaar ons examen gehaald met een heel hoge score. Mijn zus en ik bereiden ons nu voor op een sollicitatie gesprek (waarschijnlijk een soort stage, red.) voor een baan in een ziekenhuis voor Tibetaanse geneeskunde. We denken dat we

wel een hoge score zullen halen, maar ... het is wel een hele uitdaging.

Ondertussen zouden we ook nog graag applicaties willen doen om ons voor te bereiden op de studie Tibetaanse medicijnen aan de universiteit, want dat zouden we heel graag willen. Hoewel de test moeilijk is, hopen we dat we goede resultaten behalen, omdat wij heel hard hebben gestudeerd. Nogmaals heel veel dank voor uw hulp gedurende onze moeilijke tijd. Mijn zus en ik kunnen ons nu zorgeloos voorbereiden op de examens. Heel erg bedankt. Tot slot wensen wij u een goede gezondheid en succes in alles.

Studenten Lhamo Dergen en Drolma

Op dit moment weten we nog niet of Lhamo Dergen en Drolma nog verder kunnen studeren voor Tibetaans arts. We hopen dat we hen verder kunnen ondersteunen als zij daarom vragen, maar op dit moment lijkt het dat onze financiële situatie dat helaas niet meer toestaat.



Tangka met afbeeldingen uit de Tibetaanse geneeskunde

Nieuwe aanvragen

Helaas kunnen we op dit moment geen nieuwe aanvragen voor een beurs honoreren, omdat we tot onze spijt minder donaties ontvangen dan enkele jaren geleden. Dat gaat ons natuurlijk zeer aan het hart.

Heeft u ideeën voor een goede doelen actie voor onze stichting Tibet naar school en heeft u daarbij hulp van ons nodig, dan horen we dat heel graag.

Bijzondere acties

Wat zijn we blij met de donateurs die ons al zoveel jaren trouw blijven steunen bij ons werk!

Van W.F. Eijgenstein ontvingen we het volgende bericht:

"Prachtige werken al zoveel jaar met succes. Ook zo mooi beschreven in jullie nieuwsbrief. Ik vertel het door aan andere onderwijsbevorderaars."

Stichting Marant, R. v Uden, maakte een gift over.

Dr M. Boon schonk ons de donaties die binnenkwamen op de lezingen die zij geeft.

De Diaconie Jacobuskerk schonk de collecteopbrengst.

Nieuwsbrief per e-mail?

Net als ieder jaar doen we ook dit keer weer een oproep aan u om aan te geven voortaan de nieuwsbrief per e-mail te willen ontvangen. Dat scheelt veel in de verzendkosten en het geld dat we daarmee besparen, komt de studenten in Tibet ten goede.

We zouden het daarom prettig vinden als nog meer donateurs aangeven de nieuwsbrief voortaan per mail te willen ontvangen.

U kunt daarvoor een mail sturen naar info@tibetnaarschool.nl met uw naam en e-mailadres.

Alvast veel dank!

Jaarverslag

Het jaarverslag van 2014 staat op de site.

We willen alle donateurs heel hartelijk bedanken voor hun bijdrage in 2015, waardoor we ons werk in Tibet kunnen voortzetten. Met uw steun kunnen we ons blijvend inzetten om de Tibetanen uitzicht te bieden op een betere toekomst!

Wij wensen u, ook namens de leerlingen en studenten in Tibet, fijne feestdagen en een voorspoedig 2016!