



Nieuwsbrief nr. 27 december 2014

Stichting Tibet naar School

Secretariaat:

Albert Cuypstraat 258-boven
1073 BR Amsterdam
Informatie: 050-3147986 of
020-6866063
e-mail: info@tibetnaarschool.nl
website:
<http://www.tibetnaarschool.nl>

gironummer

NL27 INGB 0008015905, t.n.v.
Stichting Tibet naar School,
Groningen

Alle studenten hebben in september hun beurs voor het komende jaar weer ontvangen. Dat is ieder jaar weer een grote klus, want de studenten wonen verspreid over een groot gebied, en ze studeren aan verschillende universiteiten en scholen. Het ontvangen van de beurzen is ook altijd het moment waarop de studenten ons laten weten hoe het met hun studie én hoe met hun zelf. Zoals ieder jaar plaatsen we ook dit jaar weer een aantal bedankbrieven in de nieuwsbrief. U kunt weer lezen hoe onmisbaar uw steun is en hoe dankbaar de studenten daarmee zijn.

Brieven van studenten

We ondersteunen Drolma Lhamo al sinds 2011. Ze studeert physics, natuurkunde. We weten niet precies wat de studie inhoudt, maar vinden het wel bijzonder dat een Tibetaans meisje een exacte studie volgt. Het zou mooi zijn als ze uiteindelijk lerares zou kunnen worden. Volgens onze gegevens zal ze in de zomer van 2015 afstuderen. Drolma Lhamo stuurde ons volgende bericht:



Beste donor,

Ik heb uw geld 8560 RMB (= € 1112) ontvangen. Ik weet op dit moment niet wat ik tegen u moet zeggen om mijn dankbaarheid uit te drukken. Dank u voor uw warme hart; het helpt me altijd om mijn studie voort te zetten

en heel hard te studeren. Mijn familie heeft mij gevraagd om u ook heel erg te bedanken. Zij hadden altijd zoveel zorgen, maar dat is nu zoveel minder omdat ik door uw hulp kan studeren. Ik zal heel erg mijn best doen. Tot slot wens ik u en uw gezin veel voorspoed en dat alles goed met u gaat.
Drolma Lhamo

Een van onze studenten, Chöpak Mingyur, blijkt een topper te zijn. Hij ontwikkelt zich als een echte wetenschapper. Lees zijn bijzondere en uitgebreide verslag.

Tashi delek sponsor,

Allereerst wil ik zeggen dat ik u zeer dankbaar ben; u gaf me de kans om naar de universiteit te gaan. Ik heb veel geleerd in de afgelopen drie jaar. Ik leerde veel over de etnische cultuur en gewoonten. Ik ontmoette veel Tibetaanse landgenoten en leerde bestudeerde hun onderlinge communicatie. Dit alles maakt dat dit de meest gelukkigste tijd in mijn leven is. Ik kan in woorden 'dank u' zeggen, maar ik weet niet hoe ik mijn gevoelens uit moet drukken. Die gevoelens van dankbaarheid zijn zo groot.

Ik weet dat u in de Tibetaanse gebieden veel arme studenten helpt om te leren lezen of te studeren. Door u krijg ik deze kans, dus ik zal heel hard studeren om straks een baan te krijgen.

Ik heb aan alle voorwaarden van de universiteit voldaan om mijn bachelor te halen. Ik moest ook een scriptie schrijven en vorige week had ik zeven verschillende examens. Het onderwerp van mijn scriptie gaat over de oorsprong en de kenmerken van de Tibetaanse folk song . Het gaat niet alleen over de grote verscheidenheid aan songs, maar ook over dansen. Wat zingen ze in hun vrije tijd of tijdens het werk, zoals bij zaai- en oogstfeesten. Maar het gaat ook over de historische ontwikkeling van de songteksten, latere bewerking en innovatie, waardoor er geleidelijk een unieke volkskunst ontstond, dit is als een bloem in de Tibetaanse kunst. Mijn docenten hebben hun grote waardering uitgesproken over mijn scriptie. Drie dagen geleden hebben we een afstudeerfeest georganiseerd waarbij we de hele dag hebben gezongen en gedanst. Ik ga nu straks een paar dagen naar huis en daarna ga ik hard werken om toegelaten te worden tot de masteropleiding. Ik wil me tijdens mijn master gaan verdiepen in oude Tibetaanse teksten en me nog verder verdiepen in de rijke oude Tibetaanse cultuur.

Ik hoop dat ik straks docent aan de universiteit kan worden. Dat hoop ik niet alleen, het is mijn droom, mijn ideaal. Ik zal er heel hard voor werken.

Chöpak Mingyur



Helaas komt het soms ook voor dat een student zijn of haar studie niet afmaakt. Een half jaar geleden kregen we van een van onze contactpersonen het bericht dat Jetsun Choedon, die een lerarenopleiding volgde, dat zij is gestopt met haar studie omdat zij getrouwd is. We vinden het heel erg jammer dat zij haar studie niet afmaakt. We hopen dat zij

op termijn wel wat met haar opleiding gaat doen.

Nieuwe studenten door bijzondere giften

In het voorjaar ontvingen we een gift van een donateur met de wens het bedrag te besteden aan een student medicijnen. Op dat moment hadden we geen verzoek om een student medicijnen te ondersteunen, maar in september kregen we van onze contactpersoon ter plekke het volgende bericht:

Ik weet dat jullie tot september 2015 geen nieuwe studenten meer kunnen aannemen, maar ik hoop enorm dat jullie een uitzondering willen maken voor een studente die dringend hulp nodig heeft. Het gaat om Dergen Wangmo, een jonge vrouw van 21 jaar. Zij is vorig jaar begonnen met haar studie medicijnen maar moet haar studie afbreken als zij geen hulp krijgt. Wat is het geval. Haar moeder is plotseling overleden en nu is haar vader alleenstaande ouder. Het is een arm nomadengezin met een kleine kudde schapen.

Dergen Wangmo heeft nog een jonger zusje en twee jongere broertjes. Er is nauwelijks nog inkomen en de studie van Dergen Wangmo kan de vader niet meer betalen.

Dergen Wangmo zou beginnen aan haar tweede jaar aan een zeer goed bekend staande universiteit. Het is de enige universiteit die een bachelors medicijnen studie aanbiedt. Ze was de op een na beste studente van haar jaar. Ze is een zeer toegewijde, hardwerkende studente. Kunnen jullie haar helpen?

We zijn ontzettend blij dat we door de speciale gift die we kregen Dergen Wangmo verder kunnen laten studeren!!

Het bleef niet bij die speciale gift. Van de Hervormde Gemeente in Haren kregen we in september €2500 van de opbrengst van de oud papieractie. Dit bedrag willen we heel graag besteden om een weesjongen te laten studeren. Sinds een aantal jaren ondersteunen we vier weeskinderen uit hetzelfde gezin. Ze werden liefdevol opgevangen in het gezin van de zus

van de overleden moeder. Zij is nu echter zeer ernstig ziek en zal niet lang meer leven. Drie kinderen hebben door uw hulp basisonderwijs gehad. De oudste jongen, Kelzang Norbu, is echter heel slim en zou heel graag verder willen leren.



Met de gift van de Hervormde Gemeente Haren kunnen wij Kelzang Norbu verder laten leren.

Nieuwe aanvragen

Door speciale acties en/of giften kunnen we dit jaar Dergen Wangmo en Kelzang Norbu een studiebeurs geven. Daar zijn we heel blij mee.

Helaas kunnen we andere nieuwe aanvragen voor een beurs op dit moment niet honoreren. Het gaat ons zeer aan het hart dat we soms aanvragen voor een beurs voor zeer getalenteerde jongeren moeten afwijzen, omdat we op dit moment helaas minder donaties ontvangen dan enkele jaren geleden. Studenten studeren vaak ver van huis en moeten daarom wonen op een campus van de universiteit. Het collegegeld, de boeken en de kosten van het levensonderhoud worden door de stichting betaald. Op dit moment moeten we helaas nieuwe aanvragen voor een beurs afwijzen. In september 2015 studeren enkele studenten af en we hopen dat we dan nieuwe aanvragen voor een beurs kunnen honoreren. We hopen dat we ook in de toekomst zoveel mogelijk jonge getalenteerde Tibetanen een beurs kunnen verstrekken.

Heeft u ideeën voor een goede-doelen actie voor onze stichting Tibet naar school en heeft u daarbij hulp van ons nodig, dan horen we dat heel graag.

Bijzondere acties

Wat zijn we blij met de donateurs die ons al zoveel jaren trouw blijven steunen bij ons werk!

Daarnaast ontvingen we dit jaar giften bij de volgende bijzondere gelegenheden:

- Oskar Kesselring, radioloog bij Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem, ging met pensioen en vroeg bij dit afscheid om donaties voor de studenten in Tibet.
- Praktijk Lume voor Kind en Gezin in Zierikzee vroeg om donaties bij hun workshops.
- Ter nagedachtenis aan Ria Schijlen-Bekmann ontvingen wij ook een gift.

Nieuwsbrief per e-mail?

Na onze oproep in de vorige nieuwsbrieven hebben inmiddels veel donateurs aangegeven de nieuwsbrief per e-mail te willen ontvangen. Dat scheelt veel in de verzendkosten en het geld dat we daarmee besparen, komt de kinderen in Tibet ten goede.

We zouden het daarom prettig vinden als nog meer donateurs aangeven de nieuwsbrief voortaan per mail te willen ontvangen.

U kunt daarvoor een mail sturen naar info@tibetnaarschool.nl met uw naam en e-mailadres.

Alvast veel dank!

Jaarverslag

Het jaarverslag van 2013 staat op de site.

We willen alle donateurs heel hartelijk bedanken voor hun bijdrage in 2014, waardoor we ons werk in Tibet kunnen voortzetten. Met uw steun kunnen we ons blijvend inzetten om de Tibetanen uitzicht te bieden op een betere toekomst!

Wij wensen u ook namens de leerlingen en studenten in Tibet fijne feestdagen en een voorspoedig 2015.