



Nieuwsbrief nr. 26 november 2013

Stichting Tibet naar School

Secretariaat:

Albert Cuypstraat 258-boven
1073 BR Amsterdam

Informatie: 050-3147986 of
020-6866063

e-mail: info@tibetnaarschool.nl

website:

<http://www.tibetnaarschool.nl>

gironummer 8015905, t.n.v.
Stichting Tibet naar School,
Groningen

September is altijd het moment waarop we het geld aan de studenten overmaken voor het nieuwe schooljaar. Als ze het geld hebben ontvangen, laten ze ons ook weten hoe het met hun studie gaat. De studenten en hun families zijn ongelofelijk blij dat wij hun met een beurs ondersteunen, getuige de brieven die we hebben gekregen.

Brieven van studenten

Van Jampa Tsering kregen we in oktober een heel uitgebreide brief. In deze brief laat Jampa Tsering zien dat het voor hem in het begin heel moeilijk is geweest zich aan te passen aan de nieuwe situatie. Hij voelde zich als nomade eerst helemaal niet thuis op de universiteit en hij had veel zorgen.

Beste donor,

Hoe gaat het met u? Ik wil allereerst mijn oprechte dank uitspreken voor uw vrijgevigheid en vriendelijkheid.

Ik heb de 7400 RMB (€907) voor het nieuwe semester heb ontvangen en ik ben u heel erg dankbaar.

De tijd vliegt, de helft van mijn studietijd aan de universiteit zit er al weer op. Toen ik voor het eerst aan deze universiteit kwam, voelde ik me soms wat angstig en ongelukkig vanwege de kloof tussen mijn afkomst uit een nomadenfamilie en de andere studenten. Ik vond het best moeilijk om te wennen aan de nieuwe situatie en ik vond het aanleren van een nieuwe taal heel stressvol. Maar nu voel ik me gelukkig door de geestelijke en de financiële steun die ik van u krijg. Door uw vrijgevigheid en hartelijkheid heb ik geen financiële zorgen meer. Ik kan nu mijn

collegegeld betalen, maar ook mijn studieboeken en verblijfkosten op de universiteit. Doordat ik die zorgen niet meer heb, kan ik me volledig richten op het realiseren van mijn grote droom, die ik al jaren koester. En ik zal mijn droom nooit opgeven. U helpt mij niet alleen financieel, maar ook mijn familie heeft nu geen zorgen meer. Zij moesten bijna al hun vee verkopen om mij te laten studeren. Bovendien leerde u mij de definities van de dankbaarheid, zorg en liefde.



Voor uw hulp en aanmoediging kan ik maar één woord gebruiken om mijn grote dankbaarheid uit te drukken en dat is "THANK YOU!". Ik ben maar gewoon een student van

de school en ik heb geen betere manier om u terug te betalen dan te zorgen dat ik hoge cijfers haal.

Ik studeer nu voor mijn major Economie. Het is een heel interessante studie. Ik vind het niet gemakkelijk, maar ik werk heel hard om toch goede studieresultaten te behalen. Ik kan nu ook heel hard studeren, omdat ik niet meer de zorgen heb die ik vroeger had. Nogmaals mijn oprechte dank voor uw hulp. Ik zal u nooit teleurstellen.

Mijn aller beste wensen!

Jampa Tsering

In alle brieven is te zien hoe blij de studenten zijn dat ze een beurs van ons hebben gekregen. Tibetanen beschrijven hun dankbaarheid altijd op een heel speciale manier. Lees ook de brief van Jetsun Pema, die we sinds een half jaar ondersteunen.

Tashi delek,

Graag wil ik u laten weten dat ik de 8820 RMB (€1077) beurs heb ontvangen. Toen ik het nieuws hoorde dat u mijn aanvraag aanvaard had en mijn studie ondersteunt, was ik diep ontroerd door uw gulheid.



Ik ben geboren en opgegroeid in een klein landelijk gebied. We hebben een aantal schapen en yaks, maar door de barre weersomstandigheden in de afgelopen jaren is er niet genoeg gras voor de dieren, waardoor we veel dieren hebben verloren. En het gezinsinkomen is volledig afhankelijk van het aantal huiden van de dode dieren dat verkocht wordt. Mijn ouders hebben niet het vermogen om mijn collegegeld te betalen. Nadat ik het nieuws van u hoorde, was het eerste wat ik deed mijn familie bellen.

Aan het einde van het vorige semester, besepte ik dat ik meer moet spreken om mijn gesproken Engels te verbeteren. Soms maak ik fouten als ik met een buitenlander Engels spreek, maar ik leer er heel veel van.

Thanks for your help,

Jetsun Pema

Van Konchok kregen we het volgende briefje:

Dear sponsor

I am happy to write to you again. I had had my exams, and successfully ended this semester. I will go home tomorrow. It is difficult for me to keep in touch with you everyday, but I will write to you when I have spare time.

This is marks for this semester: PE 82; Grammar 77; Writing 76; Basic English 89; Listening 70; Speaking 92; Exam guide 92.

With a lot of love,

Konchok

Aantal studenten

Sinds we startten met het verstrekken van studiebeurzen voor de universiteit of hogeschool hebben bijna 125 studenten een beurs van ons ontvangen. Een groot aantal is inmiddels afgestudeerd. Op dit moment ontvangen ongeveer 45 studenten een beurs van Tibet naar school. In het begin studeerden de studenten vooral Engels of Tibetaans, maar we zijn erg blij te zien dat steeds meer studenten kiezen voor ook andere studies, zoals ICT, Tibetaanse geneeskunde, tolk, economie of bestuurskunde. In september 2014 zullen naar alle waarschijnlijkheid 8 studenten afstuderen.

Nieuwe aanvragen

We krijgen regelmatig nieuwe aanvragen voor een studiebeurs. Het gaat ons aan het hart dat we soms zeer getalenteerde jongeren geen beurs kunnen toekennen, doordat we op dit moment helaas minder donaties ontvangen dan enkele jaren geleden. Daarbij komt dat het ondersteunen van individuele studenten veel duurder is dan het ondersteunen van de basisscholen die we voorheen

ondersteunden. Studenten studeren vaak ver van huis en moeten daarom wonen op een campus van de universiteit. Het collegegeld, de boeken en de kosten van het levensonderhoud worden door de stichting betaald. Bovendien willen we garanderen dat we de studenten gedurende hun gehele studie zullen ondersteunen. We hebben daarom helaas moeten besluiten om geen nieuwe aanvragen te honoreren en de situatie opnieuw te bekijken in september 2014 als 8 studenten zullen afstuderen. We hopen natuurlijk van harte dat onze financiële situatie door meer donaties zal worden verstevigd.

Bijzondere acties

Hein Smit, donateur van het eerste uur, overleed op 16 september j.l. In plaats van bloemen werd gevraagd geld over te maken voor onze studenten. We mochten in Heins nagedachtenis maar liefst € 1870,- ontvangen.

Nieuwsbrief per e-mail?

Na onze oproep in de vorige nieuwsbrieven hebben veel donateurs aangegeven de nieuwsbrief per e-mail te willen ontvangen. Dat scheelt veel in de verzendkosten en het geld dat we daarmee besparen, komt de kinderen in Tibet ten goede.

We zouden het daarom prettig vinden als nog meer donateurs aangeven de nieuwsbrief voortaan per mail te willen ontvangen.

U kunt daarvoor een mail sturen naar info@tibetnaarschool.nl met uw naam en e-mailadres.

Alvast veel dank!

Jaarverslag

In verband met de nieuwe regelgeving staat het jaarverslag 2012 op de site.

We willen alle donateurs heel hartelijk bedanken voor hun bijdrage in 2013, waardoor we ons werk in Tibet kunnen voortzetten.

Met uw steun kunnen we ons blijvend inzetten om de Tibetanen uitzicht te bieden op een betere toekomst!

Wij wensen u ook namens de leerlingen en studenten in Tibet fijne feestdagen en een voorspoedig 2014.