



Nieuwsbrief nr. 25 november 2012

Stichting Tibet naar School

Secretariaat:
Albert Cuypstraat 258-boven
1073 BR Amsterdam
Informatie: 050-3147986 of
020-6866063
e-mail: info@tibetnaarschool.nl
website:
<http://www.tibetnaarschool.nl>

gironummer 8015905, t.n.v.
Stichting Tibet naar School,
Groningen

Graag willen we u weer laten weten hoe het met onze studenten gaat. We kregen ook dit jaar weer brieven van studenten, waarin ze u vertellen over hun studieresultaten, hun leven op de school of universiteit en u willen bedanken voor uw steun. Beter, en vooral mooier dan zij, kunnen wij u niet op de hoogte brengen van ons werk in Tibet.

Brieven van studenten

In de zomer kregen wij een brief van Jampa Dorjee.

*Dear sponsor,
In recent days my study is going well. Last semester I was the first one in Tibetan English Class, so our Dean let me study in a another Chinese class. A few weeks ago , we had the midterm exam , and I was chosen to study in a another class, now I am studying in that class. My new class are good at in English, it is difficult for me to catch up them. But they always give me a hand in my study. I think it is a new challenge for me.*

It is summer here, there are so many beautiful trees and blooms in the school yard. Sometime there is a little rain here, it is very suitable for the new lives. Students are in their comfortable suits and I am very enjoy such kind of view.

My parents are at home. They are busy for the caterpillar fungus. And want to make some money from it.

At last, I wish you a good luck!

With a lots of love!

Yours, Jampa

Onze Tibetaanse medewerkers vertaalden de brief van Jetsun Doksar voor ons.

Dear every good intention.

My name is Jetsun Dokar, now we read the middle school, second grade. And thank you to my concern has always been and the help. I will study hard, future use my good grades. To return your kindness in this I represent my family. Thank for your help. I wish you good health and all the luck.



Puntsok schreef zelf het volgende briefje in het Engels.

I'm fourteen years old. I am in the middle school class five grade, student seven. There are fifty-two students in my classroom. I like to watch TV, but don't like to talk.

Thanks for your help.

Puntsok

Van Tensing Songmo kregen we een kort, maar krachtig briefje.

I'm in a teacher training class. In summer 2012 I got money for schoolfees. Thank you so much for your help.

Tashi delek,

Tensing Songmo

Nieuwe aanvragen

Met onderstaande brief willen we u laten zien hoe zwaar het leven van jonge Tibetanen er soms uitziet, als zij bij ons een aanvraag voor een beurs doen.

Lhamo Dergen en Drolma zijn zussen. Lhamo Dergen is 19 jaar oud en Drolma is 16. Hun ouders konden voorzien in hun levensonderhoud door diverse werkzaamheden in de bouw aan te nemen. Ook konden ze hier met enige moeite de schoolkosten van hun dochters mee betalen.

Na een paar jaar begon de vader een klein bedrijfje. Hij maakte traditionele Tibetaanse gebedsvlaggen en verkocht die aan boeddhisten uit de buurt. Het werd voor het gezin iets makkelijker om de schoolkosten op te brengen.

Lhamo Dergen en Drolma deden het intussen bijzonder goed op school. Zij werden aangenomen op de beste middelbare school van de regio. Lhamo Dergen zat bij de beste 5 uit haar klas (van 50 leerlingen). Drolma zat doorgaans bij de top 7.

Op een kwade dag in april 2012 raakten vader en moeder zwaargewond bij een ernstig verkeersongeval onderweg naar hun werk en stierven kort daarna aan hun verwondingen.

Lhamo Dergen en Drolma wonen nu in een weeshuis. Ze hebben hun middelbare school afgemaakt en zijn toegelaten tot een *zhongzhuan* (vergelijkbaar met MBO/HBO in Nederland). Beide studeren zij Tibetaanse geneeskunde en willen dokter worden. Het is hun wens om mensen te helpen die hulp nodig hebben, net zoals zij de afgelopen 2 ½ jaar zelf hulp hebben gekregen van velen. Het weeshuis waar de zussen wonen is afhankelijk van particuliere giften en maakt op het moment een zeer moeilijke tijd door. Ze hebben

gebrek aan voldoende fondsen. Er wonen meer dan 50 andere studenten, en het weeshuis kan het geld voor de studie van de meisjes niet langer opbrengen. Als het Lhamo Dergen en Drolma niet lukt om financiële hulp te vinden, moeten ze hun studie opgeven. Zij vragen ons om hen de resterende drie jaar van hun studie te ondersteunen.



Lhamo Dergen



Drolma

De stichting heeft besloten deze getalenteerde zusjes te helpen. Zij krijgen sinds september een beurs.

Bijzondere acties

Cees en Aly Wagenvoorde-Snijder van de Cedar Gallery in Delden geven lezingen over Tibet en maken 10% van de opbrengst over naar onze stichting.

Ina Kamphuis uit Almere gaf een feestje en maakte de opbrengst van maar liefst € 500,- over voor de studenten in Tibet.

Anton Thijssen van Praktijk voor psychotrauma "Lume" in Zierikzee gaf gratis lezingen over kinderen en hun ouders en vroeg om een vrijwillige gift voor Tibet.

Bij het EK voetbal afgelopen zomer won Henderina Stubbe de poule die ze met haar collega's had gespeeld. Het prijzengeld van € 112,- maakte ze over naar Tibet naar School.

Stichting Arnhem Tibet, een collega-stichting die een onderwijsproject in Oost-Tibet opzette, konden hun activiteiten helaas niet voortzetten. Zij besloten de stichting op te heffen. Zij schonken ons het resterende bedrag in kas van € 5000,- voor onze studenten.

Nieuwsbrief per e-mail?

Na onze oproep in de vorige nieuwsbrieven hebben veel donateurs aangegeven de nieuwsbrief per e-mail te willen ontvangen. Dat scheelt veel in de verzendkosten en het geld dat we daarmee besparen, komt de studenten in Tibet ten goede.

We zouden het daarom prettig vinden als nog meer donateurs aangeven de nieuwsbrief voortaan per mail te willen ontvangen.

U kunt daarvoor een mail sturen naar info@tibetnaarschool.nl met uw naam en e-mailadres.

Alvast veel dank!

We willen alle trouwe donateurs heel hartelijk bedanken voor hun bijdrage, waardoor we ons werk in Tibet kunnen voortzetten.

Daarnaast willen we alle mensen die ons warme en bemoedigende mailtjes sturen bijzonder bedanken.

Met uw steun kunnen we ons blijvend inzetten om de Tibetanen uitzicht te bieden op een betere toekomst!

Wij wensen u ook namens de leerlingen en studenten in Tibet fijne feestdagen en een voorspoedig 2013.

