



Nieuwsbrief nr. 22 oktober 2010

Stichting Tibet naar School

Secretariaat:
Albert Cuypstraat 258-boven
1073 BR Amsterdam
Informatie: 050-3147986 of
020-6866063
e-mail: info@tibetnaarschool.nl
homepage:
<http://www.tibetnaarschool.nl>

gironummer 8015905, t.n.v.
Stichting Tibet naar School,
Groningen

Afgelopen zomer gingen we weer naar Tibet om te kijken hoe het nu met de projecten gaat. In de vorige nieuwsbrief schreven we al dat ons belangrijkste werk, het ondersteunen van basisscholen op het platteland, na de onrust in 2008 plotseling niet meer mogelijk was. Gelukkig vonden we samen met onze Tibetaanse medewerkers een goede modus om te blijven investeren in onderwijs. We verlegden onze focus van basisscholen naar het ondersteunen van individuele getalenteerde studenten uit arme gezinnen. Zij zouden zonder onze financiële ondersteuning niet verder kunnen studeren.

Omschakeling

Voor onze medewerkers in Tibet, maar ook voor ons, was het een omschakeling om van het steunen van basisscholen ons nu te richten op de ondersteuning van individuele studenten. Hoewel we al langer een tiental studenten in het hoger onderwijs sponsorden, moesten we nu op grotere schaal gaan denken. Wat komt daarbij kijken? Welke studies kun je op welke hogescholen en universiteiten volgen? Hoe kunnen we de studenten, die soms ver weg studeren, toch volgen? Hoe komt het geld op de goede plaats? Onze mensen in Tibet hebben zich verdiept in de verschillende hogescholen en universiteiten en zijn nu beter op de hoogte van de mogelijkheden.

Met de individuele studiebeurzen bereiken we minder leerlingen en per student kost het meer geld dan toen we gehele scholen ondersteunden. Het bezoek aan Tibet maakte echter het grote belang van een goede opleiding duidelijk. Zonder opleiding is de kans op werk erg klein.



Scholieren in Longdun Dechen, waar we de dorpschool 10 jaar lang hebben kunnen ondersteunen.

Studiebeurzen

Studenten die in Lhasa studeren komen iedere maand op het kantoor van onze Tibetaanse medewerkers langs en krijgen dan de maandelijkse studiebijdrage. De studenten vertellen dan hoe het met de studie gaat en onze mensen geven als dat nodig is adviezen. Anderen studeren aan een universiteit in China, waarmee ze hun kansen op de arbeidsmarkt fors vergroten. Deze studenten en de studenten die elders in Tibet studeren, krijgen per half jaar hun beurs uitgekeerd. Zij houden

onze lokale medewerkers per telefoon en e-mail regelmatig op de hoogte van hun studieresultaten en vertellen hoe het met hen gaat zo ver van huis. Voor sommigen is het een enorme stap om zo ver weg te gaan studeren. Onze mensen helpen hun op weg door regelmatig te bellen of te e-mailen.

Studenten

Het afgelopen jaar hebben we een toenemend aantal verzoeken gekregen voor een studiebeurs. We ondersteunen nu bijna 85 studenten. Een bijzondere student is Rinchen Dorje, 18 jaar. Hij is opgevoed door zijn grootouders, omdat zijn moeder ongehuwd was toen Rinchen Dorje werd geboren. Zijn grootouders hadden zelf al twaalf kinderen grootgebracht. Ze namen Rinchen Dorje liefdevol op, maar hadden nauwelijks geld voor onderwijs. Hun schapen en yaks waren ze in het kader van de plattelands hervorming kwijtgeraakt. Rinchen Dorje ging op zijn twaalfde jaar het klooster in, de goedkoopste vorm van onderwijs. Al gauw viel Rinchen Dorje's tekentalent op. Vanaf zijn veertiende kwam hij in de leer bij een tangkaschilder, een oude monnik. Hij heeft bijna drie jaar les gehad van deze oude meester.



Rinchen voor een zelfgemaakte muurschildering

Rinchen Dorje wil zich graag verder ontwikkelen als tangka-schilder. Om toegelaten te kunnen worden op de kunstacademie, de officiële opleiding voor tangkaschilderkunst, is een diploma van een erkende vooropleiding echter vereist. In de leer geweest zijn bij een

meesterschilder telt niet. Dankzij een financiële ondersteuning van onze stichting kon Rinchen Dorje in mei en juni 2010 les krijgen aan de erkende vooropleiding en toelatingsexamen doen voor een zeer goede kunstacademie. En ... hij is geslaagd! We zullen de komende jaren Rinchen Dorje's opleiding betalen.

De stichting betaalde al de middelbare schoolopleiding van Tsering Kyi. Zij komt uit Medrogongkar, de regio waar we jarenlang de basisscholen ondersteund hebben. Dit jaar slaagde zij met zeer goede cijfers voor het toelatingsexamen voor de universiteit in Xian.



Ze is daar inmiddels begonnen aan haar studie Management en organisatie. Ze moet nog wel wat wennen, schreef ze, zo ver van huis, maar ze is blij te kunnen studeren. Onlangs stuurde ze een mail. Haar allereerste mail in het Engels.

Respect sponsors,
Hello . I am Tsering Kyi. We have beginning of term. The weather here is very hot, my English is very poor. Can't dialogue with you. I'm so sorry. This is the first personally opportunity really thank you! Today is the Mid-Autumn festival. But in Tibet have not habit this festival, but there put a three-day leave school for festival students are held some party, also bought some cakes for us. In the bedroom are six other Tibetan students, feel like in Tibet, but the weather here is very poor, but has been habit. You tell me to study hard, to get a higher degree. I'll try my best. The first writing in English .Sorry to write is not very good. Wish you good health every day, Tashi delek. Tsering Kyi

De stichting betaalde ook voor het onderwijs van Migmar. Zij sloot de middelbare school dit jaar af en slaagde met hoge cijfers voor het toelatingsexamen voor de hogeschool in Lhasa. Ze deed haar uiterste best op een Engelse brief aan ons. Het is heel bijzonder hoe goed zij al Engels schrijft.

Dear my sponsor,

I am sorry I haven't written to you for so long. How are you? I hope you are well. Here I am fine, and studying hard. So you don't have to worry about me. I received the money you sent, thanks very much. I am grateful for your help. I will never forget your kindness. I will end this letter. I can't write English very well. I am sorry if there are many mistakes.

Sincerely, Migmar

Beroepsonderwijs

De zes jongens van de school voor beroepsonderwijs in Kelok (die onze stichting had opgezet en tot 2008 draaiende hield) die hun opleiding succesvol hadden afgerond, zijn als werknemer aangenomen bij een houtzagerij. De zeer betrokken eigenaren huurden zo af en toe al eens jongens in voor kleine projecten, zoals het renoveren van gebouwen. Maar ze wilden het bedrijf nu uitbreiden met een meubelmakerij. Omdat het bedrijf ver van de dorpen ligt, bouwen ze een slaapzaal voor de zes jongens. Ze bieden tevens onderdak aan Tsering, de dove leraar van de school van beroepsonderwijs en de gehandicapte Nyima Tsering, die een schildersopleiding volgt.



Nyima Tsering
als leerling-schilder



Tsering, leraar

De ervaren leraar zal de jongens verder opleiden. Het bedrijf adverteert dat zij en huizen kan bouwen en ook het gehele meubilair op maat kan maken. De jongens kregen indertijd hun eigen timmerkist. Het geld daarvoor werd tijdens de viering van het 10-jarig bestaan van onze stichting ingezameld. We zijn de mensen van de houtzagerij zeer dankbaar dat zij de jonge timmerlieden als werknemer in dienst nemen, waardoor ze meer werkzekerheid hebben, meer ervaring opdoen en ook nog bijgeschoold worden.



Eerste meubels gemaakt onder leiding van Tsering.

Bijzondere acties

- In mei vierden Lous van der Hulst - Hoefnagels en Leo Stiens hun verjaardag (50 en 60 jaar) en het feit dat zij elkaar 12½ jaar kenden. Zij vroegen hun vrienden om geen cadeau te geven, maar een schenking te doen voor onze stichting. Zij maakten €560,- over.
- Chris en Machteld Weijers trouwden in september 2009 en maakten als huwelijksreis een wereldreis. Als cadeau vroegen ze aan hun gasten een bijdrage aan de verschillende reisbestemmingen. Een van die bestemmingen was Tibet. Ze schreven: *zojuist hebben wij een donatie van €140 gedaan aan jullie stichting. We staan volledig achter jullie doelstellingen en hopen dan ook dat jullie met onze donatie, en hopelijk vele andere donaties, de projecten kunnen uitvoeren die de toekomst van de Tibetanen gunstig kunnen beïnvloeden.*

- Marion van der Most schreef: Mijn opdracht bij de gemeente Amersfoort als projectmanager is afgerond en i.p.v. een afscheidscadeau heb ik de collega's gevraagd een bedrag aan jullie stichting over te maken.
- Namens de Maha-karuna meditatiegroep Groningen, maakte Toos Le Roux € 50 aan onze stichting over.
- Hanna en Ronald Pasanea hebben een collecte gehouden bij hun kerkelijk huwelijk en daarbij € 650 opgehaald.
- Jacqueline van Duinen nam afscheid van haar werk bij de provincie Drenthe. Ze wilde geen cadeau, maar vroeg een gift voor de stichting Tibet naar school. In totaal werd een bedrag van € 575,- ingezameld.
- Rob en Ada Pellearts vierden hun "samen 125-jarige" verjaardag en doneerden de opbrengst van € 900 aan onze stichting.

Nieuwsbrief per e-mail?

Na onze oproep in de vorige nieuwsbrief hebben veel donateurs aangegeven de

nieuwsbrief per e-mail te willen ontvangen. Dat scheelt veel in de verzendkosten en het geld dat we daarmee besparen, komt de kinderen in Tibet ten goede.

We zouden het daarom prettig vinden als nog meer donateurs aangeven de nieuwsbrief voortaan per mail te willen ontvangen.

U kunt daarvoor een mail sturen naar info@tibetnaarschool.nl met uw naam en e-mailadres.

Alvast veel dank!

We willen alle trouwe donateurs heel hartelijk bedanken voor hun bijdrage, waardoor we ons werk in Tibet kunnen voortzetten.

Daarnaast willen we alle mensen die ons warme en bemoedigende mailtjes blijven sturen bijzonder bedanken. Met uw steun zullen we ons blijven inzetten om de Tibetanen uitzicht te bieden op een betere toekomst.

