



Nieuwsbrief nr. 21 februari 2010

Stichting Tibet naar School

Secretariaat:
Albert Cuypstraat 258-boven
1073 BR Amsterdam
Informatie: 050-3147986 of
020-6866063
e-mail: info@tibetnaarschool.nl
homepage:
<http://www.tibetnaarschool.nl>

gironummer 8015905, t.n.v.
Stichting Tibet naar School,
Groningen

Tussen 1998 tot 2008 heeft de stichting veel voor het onderwijs en de gezondheidszorg op het platteland van Tibet kunnen doen. We ondersteunden 9 basisscholen, waardoor ruim 450 leerlingen onderwijs kregen en we zetten drie kleine gezondheidscentra op, waardoor mensen op het platteland toegang kregen tot de meest elementaire gezondheidszorg. In 2004 startten we met een school voor beroepsonderwijs waar ruim 15 leerlingen het vak van timmerman of schilder leerden. Door de onrust in 2008 veranderde er helaas veel in Tibet en dat had ook consequenties voor onze projecten. Ons belangrijkste werk, de ondersteuning van basisscholen op het platteland was ineens niet meer mogelijk. Gelukkig hebben we samen met onze Tibetaanse medewerkers een goede modus gevonden om toch te blijven investeren in onderwijs.

Studiebeurzen

We richten ons nu op het ondersteunen van zoveel mogelijk individuele leerlingen met een studiebeurs. Al eerder ondersteunden we een aantal getalenteerde studenten, zodat ze naar het hoger onderwijs konden. Sommigen zijn gaan studeren aan een universiteit in China, waarmee ze hun kansen op de arbeidsmarkt fors vergroten.

Nu ligt onze focus vooral op de ondersteuning van individuele kinderen die, door welke omstandigheden ook, niet naar school kunnen. Dat zijn er nu ruim 50. Ook helpen we studenten die hun studie niet konden voortzetten, omdat hun ouders te arm zijn om het schoolgeld te betalen.



*Namgyal Choedon (links) studeert aan de universiteit in Lhasa
Lobsang Tsomo (rechts) studeert aan het Lhasa Economic College*

Onlangs kregen we bijvoorbeeld het verzoek om de 18 jarige Pomo te helpen haar studie voort te kunnen zetten. Zij was met vlag en wimpel geslaagd voor het toelatingsexamen voor haar vervolgopleiding, maar kon haar studie niet beginnen omdat haar ouders te arm zijn.

Kort geleden kregen we het bericht dat de inmiddels 3- jarige Sonam Dekyi het goed maakt. In onze vorige nieuwsbrief schreven we al over dit meisje, dat te vondeling was gelegd in een marktkraampje op de Barkhor. Ze gaat enkele dagdelen per week naar een peuterspeelzaal, waardoor de oma, die voor haar zorgt, even wat ontlast wordt.

Met de individuele studiebeurzen bereiken we minder leerlingen en per persoon kost het meer geld dan toen we gehele scholen konden ondersteunen. We zijn echter erg blij dat we op deze manier toch kunnen blijven investeren in onze belangrijkste doelstelling: onderwijs aan Tibetaanse jonge mensen.

Gezondheidszorg

Zoals we in de vorige nieuwsbrief schreven, gaat de ondersteuning van de gezondheidszorg gewoon door. De dokter houdt regelmatig spreekuur, zorgt dat er goede medicijnen zijn en geeft voorlichting op het gebied van gezondheid en hygiëne.



Tuinbouwonderwijs

Al jaren stonden er aan beide zijden van de rivier bij twee scholen groentekassen. Aanvankelijk hadden we die neergezet om de leerlingen van de scholen gezondere maaltijden te geven. Door het succes van de kassen bij de scholen wilde de plaatselijke bevolking zelf ook graag groentekassen, waardoor ook zij een veel langere periode per jaar verse groenten zouden kunnen kopen. In de afgelopen

jaren hebben zij kennis gemaakt met het eten van groenten, waar zij voorheen zeer eenzijdige voeding gewend waren. Een meer gevarieerd dieet kan bijdragen aan een betere gezondheid van de dorpelingen, daarom werken we hier graag aan mee.



We hadden al langere tijd plannen om het beroepsonderwijs met tuinbouwonderwijs uit te breiden. Door de omstandigheden konden die plannen echter niet gerealiseerd worden. Nu is er goed nieuws. We hebben een groot terrein toegewezen gekregen, waar een aantal groentekassen op geplaatst kan worden. Dit najaar is de eerste groentekas gebouwd en er zullen er nog meerdere volgen. Enkele jongeren die niet door kunnen of willen leren aan hogeschool of universiteit kunnen hier het tuinbouwvak in de praktijk gaan leren. We verwachten dat er uiteindelijk plek zal zijn voor 6 tot 8 leerlingen.



De kas in aanbouw

Het ging ons erg aan het hart om ook het beroepsonderwijs, waar we enkele jaren geleden zo'n succesvolle start mee hadden gemaakt, te moeten stoppen. Op deze manier kunnen we echter toch kansen blijven bieden aan de leerlingen die voor dit soort onderwijs in aanmerking komen!

Plannen voor de zomer

Onze medewerkers in Tibet blijven zoeken naar leerlingen en studenten die financiële ondersteuning nodig hebben om hun studie te vervolgen en te voltooien. We hopen dat we het huidige aantal studenten dat we helpen met hun studie, ruim 50, dit jaar kunnen verdubbelen!

Bijzondere acties



- Aafke Steenbeek, Martijn Baart, Douwe van den Berg en Marius van den Berg planden een fietstocht van Veenendaal naar Lhasa. "Cycling2Tibet", zoals ze hun expeditie noemden, verbond er een sponsoractie aan ten behoeve van Tibet naar School. Hun tocht voerde hen door Oost Europa, Turkije, Iran, Turkmenistan en Uzbekistan alwaar het mis liep: Aafke kwam lelijk ten val met haar fiets en moest met een bekkenfractuur de tocht beëindigen. De andere fietsers keerden samen met haar terug naar Nederland. Ondanks dat zij het eindpunt niet bereikten, hebben zij het geweldige bedrag van € 4658 bijeen gefietst met hun expeditie.
- Tijdens de Open Tuinen-dagen in Zevenhuizen legde Thea Mackay nieuwsbrieven van Tibet naar School neer en na afloop doneerde ze de opbrengst van de koffie en thee aan onze stichting.
- Marianne Stuvell en haar meditatiegroep in Baarn ondersteunden ons met hun giften.

- Het Ommelander College maakte namens de heer P. Drent een bedrag over voor Tibet naar School.

- A.M. Schiebergen uit Arnhem doneerde € 500 aan giften die zij voor haar 50^e verjaardag had ontvangen.

- Van Paul Groenendijk en Lineke de Bruin kregen we afgelopen najaar de volgende mail:

Onlangs hebben wij een feest gehouden omdat Paul een paar jaar geleden 50 is geworden, we vorig jaar november 12½ jaar getrouwd waren en ik in augustus ook 50 jaar ben geworden. Wij hebben een envelop met inhoud gevraagd i.p.v. cadeaus. En jullie begrijpen het waarschijnlijk al, jullie sympathieke stichting is het geworden. We vinden het geweldig om te lezen dat anders bijna kansloze kinderen nu goed onderwijs of medische zorg krijgen en dat deze groep mensen in Tibet wat sterker wordt. In de laatste nieuwsbrief lezen we dat jullie beperkt werden in je werk, maar dat er gelukkig nog genoeg goede dingen te doen zijn. Wij zijn dus van plan ons "cadeau" naar jullie over te maken. Wij hebben zelf twee dochters van 11 en 13 die wel alle kansen krijgen. Hopelijk worden er echt weer wat kinderen beter van! Veel succes met jullie broodnodige werk!

Vriendelijke groeten van Paul Groenendijk en Lineke de Bruin

- Stichting Living Satsang uit Amsterdam doneerde aan onze projecten.
- Ad Plomp vierde zijn 70^{ste} verjaardag en vroeg zijn gasten in plaats van cadeaus een gift voor onze stichting. Hij maakte € 520 over.
- Stichting Oecumenische Vieringen uit Groningen haalde € 365 op bij de collecte en steunt daarmee onze studenten in Tibet.



Nieuwsbrief per e-mail?

Na onze oproep in de vorige nieuwsbrief hebben veel donateurs aangegeven de nieuwsbrief per e-mail te willen ontvangen.

Dat scheelt veel in de verzendkosten en het geld dat we daarmee besparen, komt de kinderen in Tibet ten goede.

We zouden het daarom prettig vinden als nog meer donateurs aangeven de nieuwsbrief voortaan per mail te willen ontvangen.

U kunt daarvoor een mail sturen naar info@tibetnaarschool.nl met uw naam en e-mailadres.

Alvast veel dank!

We willen alle trouwe donateurs heel hartelijk bedanken voor hun bijdrage, waardoor we ons werk in Tibet kunnen voortzetten.

Daarnaast willen we alle mensen die ons zulke warme en bemoedigende mailtjes stuurden bijzonder bedanken.

Met uw steun zullen we ons blijven inzetten de Tibetanen uitzicht te bieden op een betere toekomst.



Bij ons laatste bezoek aan de school in Longdun De kwamen tientallen ouders langs, die met het aanbieden van een thermoskan yakboterthee of een jerrycan 'chang' (zelf gebrouwen Tibetaans gerstebier) hun dank wilden overbrengen voor de steun die onze stichting biedt voor het onderwijs aan hun kinderen. We vinden deze foto dan ook een mooi symbool om, namens alle kinderen en hun ouders, onze dank aan u als donateurs over te brengen !