



Nieuwsbrief nr. 24 december 2011

Stichting Tibet naar School

Secretariaat:
Albert Cuypstraat 258-boven
1073 BR Amsterdam
Informatie: 050-3147986 of
020-6866063
e-mail: info@tibetnaarschool.nl
website:
<http://www.tibetnaarschool.nl>

gironummer 8015905, t.n.v.
Stichting Tibet naar School,
Groningen

Het jaar 2011 is al weer bijna ten einde. In dit jaar is er weer veel gebeurd. Zoals u ongetwijfeld in de media heeft gelezen of gehoord is de situatie in Tibet er niet beter op geworden. Dat baart natuurlijk ook ons zorgen. Ondanks de verslechtering doen we samen met onze medewerkers in Tibet ons uiterste best ons werk daar voort te zetten. Het is van groot belang dat jonge Tibetanen goed opgeleid zijn om een kans te krijgen in de maatschappij. Met uw hulp ondersteunen we nu 91 studenten. Dat de studenten heel erg blij zijn met de hulp getuigen de soms ontroerende bedankbrieven die we krijgen.

Brieven van studenten

Tseten schreef ons deze prachtige, ontroerende brief. Het begint met een gedicht:

*Love deep as an ocean
Thankfulness high as a mountain
Heart pure as white snow
Heart as white as the heaven*

This kind of compassion person you are. You have saved my life, like a Buddha you have helped my life. You give me the brightness like the sun. The fact that you help me gives me new opportunities for my future. I study very hard and I am going to work very hard like a bee making honey so I can make a great future. My family is very poor and that's why you help us. I almost had to stop my studies but because of your help I can continue. My family is so poor because we were nomads before but we were forced to become farmers but we have no land. My parents are now construction workers and this money we need for food. I have this helper now and I am going to study very hard and I hope

to become a college or university professor because I would like to pass on the knowledge I have. And I would like to become like you, help other young students to finance their education.

*Sincerely,
Tseten*



Tseten

Ook de brief van Wangmo is hartverwarmend.

*Dear compassion person,
Thanks very much for your help with my school fee. From the bottom of my heart, I*

thank you very much. Because of your help with my school fee, I get more power/energy to become a better student and to continue studying. From that power, I get the feeling I will continue to study very hard. This I will promise myself starting from today. I hope I can become a great academic.
Tashi delek,
Wangmo

We kregen de volgende foto, waarop de kinderen van een basisschool de stichting bedanken voor een beamer. De school waarop deze leerlingen zitten, heeft geen geld voor schoolboeken. Een leerkracht bedacht een zeer moderne oplossing voor dit probleem. Hij ging naar Lhasa om de boeken in te scannen. Tibet naar School betaalde de beamer.



In oktober kregen we een enthousiaste brief van Lobsang waarin hij vertelt hoe het met hem gaat. En het gaat heel erg goed met hem. Hij kreeg dit jaar een prijs voor uitzonderlijk presteren in zijn stageperiode!

Dear sponsors
How are you? How time flies! It is near to midterm of the semester, steps of life always leave us quietly, but we don't know it yet. I am doing well here and I can concentrate my energy on study nowadays. I paid the tuition last week. I can't do nothing for you instead of your kindness, what I can do is work hard. I'll do my best in the future. We all know that money is not easy to earn. Also I made a promise that work hard in front of you. I've kept it in my bottom of heart and won't forget it forever.

I got the highest scores in my class during the 2010 to 2011 and I am the first among four classes (161 students) in these three years. My average score of every subject is 86%. I got a prize (best teacher on work experience) from our school. All these achievements come from you, my life situation would be another way without you. The biggest pleasure in my life is has known you.

It is getting colder and colder, taking care yourself. Tashi delek!

Your sincerely Lobsang

Pomo studeert aan de Tibetaanse universiteit in Lhasa en stuurde ons in september een brief. Zij doet een opleiding tot verpleegkundige. Ze vind de studie niet gemakkelijk, maar doet haar uiterste best.

Dear sponsors,

Thank you for helping me !

We have total 11 subjects this semester. The study pressure is huge, my grades are average in my class, but don't worry, I will not let you guys disappointed, I won't waste you guys efforts. I am determined to continue study hard to be a good college student. You paid for my tuition for last two years, truly thank you very very much for helps that I have received from you. I will remember it forever, I will not forget, I hope you continue support me for the future. Thank you very much ! Pomo

We kregen onlangs het verzoek om Kunchok, een 19-jarige jongen te helpen. Hij zit nu op de universiteit en studeert Tibetaans. Nadat we het verzoek hadden gelezen hebben we direct besloten hem te helpen. Leest u zelf maar waarom.

Deze 19 jarige jongen is opgegroeid zonder vader, en al op jonge leeftijd overleed zijn moeder aan kanker. Hij is toen verder opgevoed door zijn grootouders. Die zijn beiden overleden toen hij tiener was. Het ging toen een tijd niet zo goed op school, maar hij heeft het uiteindelijk toch allemaal weer opgepikt. En nu zit hij op de universiteit! Kunchok heeft geen huis of kamer, hij slaapt op de grond in de bibliotheek van de universiteit. Hij heeft het schoolgeld voldaan

door geld te lenen en veel mensen hebben hem geholpen met kleine donaties, 10 yuan, 20 yuan enz. Hij is afgelopen augustus in het eerste jaar begonnen. Hij werkt in de avonden in een restaurant en in de weekenden als bouwvakker, als er tenminste werk voor hem is. Al zijn geld gaat op aan scholingen zoals boeken, enz. Hij heeft soms geen geld om te eten. In de schoolvakanties, als de school gesloten is, slaapt hij vaak een paar nachten bij leraren en een paar nachten bij klasgenoten. Zoals jullie zien, dit is zo 'n dappere jongen en zo 'n doorzetter. Hij heeft het zwaar. Zien jullie mogelijkheden om hem te helpen?



We hopen in een van onze volgende nieuwsbrieven te kunnen vertellen hoe het verder met hem gaat.

Afgestudeerde studenten

Vanaf het moment dat we begonnen met het ondersteunen van individuele studenten zijn er nu 27 afgestudeerd. Daarvan hebben 24 studenten door hun opleiding werk gevonden! Dat is toch een geweldig resultaat. Tenzin bijvoorbeeld heeft werk gevonden bij het TV-station in Lhasa, Yangtsom werkt bij de gemeente in Namling, Sonam vond werk bij een bedrijf voor agrarische producten in Lhasa en Tashi werkt in het ziekenhuis in Nagqu. Vier studenten, die in de zomer afstudeerden, hebben nog geen werk gevonden. Wij blijven ze tot 1 januari ondersteunen om ze de gelegenheid te geven werk te vinden.

Financiële ondersteuning hard nodig

Met deze nieuwsbrief heeft u kunnen zien dat veel jonge Tibetanen onze steun hard nodig hebben en dat ze hard studeren. Veel leerlingen en studenten die we helpen met een studiebeurs komen van

het platteland, waar hun familie van oudsher als nomade rondtrok. De nomadische leefstijl is echter in snel tempo aan het veranderen, en deze veranderende leefomstandigheden brengen doorgaans met zich mee dat er minder inkomsten zijn. Diverse ouders proberen wat bij te verdienen, bijvoorbeeld als dagloners in de bouw, maar die inkomsten zijn erg laag en onzeker. Gezinnen hebben daardoor onvoldoende middelen om de kinderen verder nog naar school te laten gaan.

Medewerkers in Tibet

Een van onze trouwe medewerkers in Tibet sukkelde al maanden met zijn gezondheid. Onlangs is hij geopereerd en het gaat gelukkig goed met hem. We wensen hem veel beterschap.

Speciale acties

- Ineke Daub, Henny Denneman en Margje de Bie van de VIGO woongroep voor ouderen in Veenendaal vierden hun resp. 75^e, 75^e en 80^e verjaardag en vroegen donaties voor Tibet i.p.v. cadeaus. Ze haalden € 185,- op.
- Stichting Het Groene Licht uit Amsterdam steunt ons jaarlijks met € 1000,-
- Mevrouw de Lijster uit Poortvliet maakte € 90,- over "gewoon omdat ik het kan missen"
- Dr. Boon uit Lieveren maakt al jarenlang de opbrengst van haar lezingen over aan onze stichting. Heel hartelijk dank daarvoor!
- De opbrengst van de collecte bij de uitvaart van Mw. van Doorn-Dieben bij de Emmausparochie in Zeist werd aan de studenten in Tibet geschonken.
- Marieke Vijfvinkel uit Houten vierde haar 65^e verjaardag en vroeg om donaties voor Tibet naar School in plaats van cadeaus. De opbrengst was € 490,- !

Website

Tot onze spijt hebben we de site de laatste 2 jaar niet kunnen onderhouden.

Wij konden de site zelf niet bijhouden omdat die indertijd niet met een zogenaamd Content Management System was gebouwd. Dat betekende dat wijzelf de site niet konden bijhouden. Degene die dat voor ons deed, kon door drukke werkzaamheden dat niet meer doen. Gelukkig heeft het internetbedrijf Slash2 in Groningen ons gesponsord met het ontwikkelen van een CMS. Wij zijn nu bezig de site aan te passen. U kunt in januari de aangepaste site tegemoet zien. We zijn

SLASH2

heel erg dankbaar dat ze ons op deze wijze gesponsord hebben.

Nieuwsbrief per e-mail?

Na onze oproep in de vorige nieuwsbrieven hebben veel donateurs aangegeven de nieuwsbrief per e-mail te willen ontvangen. Dat scheelt veel in de verzendkosten en het geld dat we daarmee besparen, komt de kinderen in Tibet ten goede.

We zouden het daarom prettig vinden als nog meer donateurs aangeven de nieuwsbrief voortaan per mail te willen ontvangen.

U kunt daarvoor een mail sturen naar info@tibetnaarschool.nl met uw naam en e-mailadres.

Alvast veel dank!

We willen alle trouwe donateurs heel hartelijk bedanken voor hun bijdrage, waardoor we ons werk in Tibet kunnen voortzetten.

Daarnaast willen we alle mensen die ons warme en bemoedigende mailtjes blijven sturen bijzonder bedanken. Met uw steun zullen we ons blijven inzetten om de Tibetanen uitzicht te bieden op een betere toekomst!

Wij wensen u ook namens de leerlingen en studenten in Tibet fijne feestdagen en een voorspoedig 2012.

