



Nieuwsbrief nr. 23 mei 2011

Stichting Tibet naar School

Secretariaat:
Albert Cuypstraat 258-boven
1073 BR Amsterdam
Informatie: 050-3147986 of
020-6866063
e-mail: info@tibetnaarschool.nl
website:
<http://www.tibetnaarschool.nl>

gironummer 8015905, t.n.v.
Stichting Tibet naar School,
Groningen

Van onze medewerkers in Tibet kregen we het jaaroverzicht van 2010 en de plannen voor 2011. Het is heel bemoedigend te zien dat zij zeer voortvarend bezig zijn om steeds opnieuw jonge Tibetanen aan te dragen voor een beurs voor hun verdere ontwikkeling. Ook ontvingen we ontroerende brieven van enkele studenten, waarin ze de stichting, en daarmee u als sponsor, bedanken voor de mogelijkheden die ze krijgen om verder te studeren.

Studenten

Op dit moment volgen 98 Tibetaanse kinderen en jongeren een schoolopleiding met financiële ondersteuning van onze stichting: 31 studeren er aan universiteiten of hogescholen in China. Vier van hen zullen hun studie in september 2011 afronden. We blijven hen volgen om te zien waar zij uiteindelijk terechtkomen, en of zij met hun diploma op zak betere kansen op de arbeidsmarkt hebben. Tot nu toe wijzen onze ervaringen uit dat dit inderdaad zo is, en dat de Tibetaanse jongeren met hun kennis en vaardigheden uitzicht hebben op betaald werk waardoor ze vaak hun hele familie kunnen ondersteunen.

We zien dat steeds meer studenten een ICT-opleiding gaan volgen. Daar zijn we blij mee, want ook in Tibet neemt het gebruik van computers en social media in rap tempo toe.

In Lhasa studeren op dit moment 29 studenten aan de universiteit. We vinden het leuk te vermelden dat er nu ook een meisje, Tsomo, Tibetaanse geneeskunde studeert.



Tsomo

Negen studenten zitten op de highschool. Als zij hun toelatingsexamen voor de universiteit halen zal een aantal in 2011 waarschijnlijk in China aan een universiteit gaan studeren.

Naast de studiebeurzen voor de studenten aan de universiteit, highschool en middle school zijn er 8 leerlingen in het basisonderwijs die we financieel ondersteunen. Alhoewel het basisonderwijs in Tibet gratis is, zijn voor sommige ouders de kosten van boeken, schooluniform en lunches moeilijk op te brengen.

Financiële ondersteuning hard nodig

Veel leerlingen en studenten, die we helpen met een studiebeurs, komen van het platteland waar hun familie van oudsher als nomade rondtrok. De nomadische leefstijl is echter in snel tempo aan het veranderen en deze veranderende leefomstandigheden brengen doorgaans met zich mee dat er minder inkomsten zijn. Diverse ouders proberen wat bij te verdienen, bijvoorbeeld als dagloner in de bouw, maar die inkomsten zijn erg laag en onzeker. Gezinnen hebben daardoor onvoldoende middelen om de kinderen verder nog naar school te laten gaan.

Ook ondersteunen we diverse kinderen uit onvolledige gezinnen. Na een scheiding blijven de kinderen vaak bij de moeder, maar het is voor vrouwen bijzonder moeilijk om geld te verdienen. Sommigen zoeken op de graslanden naar geneeskrachtige kruiden en paddenstoelen om ze verkopen voor Tibetaanse medicijnen, anderen proberen als naaister iets te verdienen of verkopen wierook, waarmee ze vaak niet meer dan €3,00 per dag verdienen. Zonder ondersteuning zouden deze vrouwen hun kinderen absoluut niet naar school kunnen laten gaan, zelfs niet naar een basisschool.

Norbu, een erg intelligente jongen die we ondersteunen, heeft na zijn vader ook zijn moeder verloren. Het schoolgeld voor het eerste jaar van de universiteit heeft hij bij elkaar kunnen bedelen. Met onze hulp kan hij zich nu volledig richten op zijn studie. Sangmo, een meisje in dezelfde positie als Norbu, had een onderwijzer op de basisschool die zoveel vertrouwen in haar had dat hij 1 jaar haar schoolgeld heeft betaald. Maar toen hield het helaas op. Ze studeert nu met een studiebeurs van Tibet naar School aan de middelbare school en gaat volgend jaar naar de universiteit.

Brieven van studenten

Regelmatig krijgen we van studenten brieven waarin ze vertellen hoe het met hun gaat. Hieronder vertelt Lhakpa.

Dear sponsors,

How are you ? following is my information: I am a college student, my major is Tibetan and English. I am on my work experience at this moment. Although life condition here is poor, I will perfectly finish my task this term.

First of all, it's my honor to write you this letter. There are three people in my family, my mother, brother and me. My father passed away when I was in high school. A terrible sickness took away his life. After that case, life condition of my family was absolutely changed a lot. There was no stable income, my brother stopped his studying. Also I wanted to stop my school life, but my mother had never agreed my thinking of that. She said to me whatever happened she would send me to college. Many villagers thought she couldn't supply my tuition. Fortunately, I had passed college exam after high school. On the one hand, our family were very pleased my good news, on the other hand, we worried about money. There were fifteen more sheep in my family, we bought all of them first year. We borrowed money from our relatives in the second year. I knew situation of my family, so I work hard in the college, never waste time. I've got great achievement in these three years. I've got ten more prizes.



Lhakpa

You help me to continue my studying in the third year, I'll never forget these who have given me big hand in my lifetime. You believe me, I won't let you down. I will work harder than before. I know that attending college is uneasy thing, specially receive high education. Knowledge not only can enrich our inner side, but also change our karma, in a word, it teaches us how to be a real man.

I'll graduate next year, but I want to take master degree, because my dream is to be a translator. If my dream will come true I should still keep school. There is a great distance between my current knowledge and future plan now. I want to give people new information by translation. I wish you have excellent mood everyday and fantastic dream every night. Your sincerely:

Lhakpa

Tashi Tsering, 15 jaar en leerling aan de Senior Middle School bedankte voor de steun op deze manier.



Gezondheidszorg

Zoals ieder jaar gaf ook dit jaar een professionele dokter uit Lhasa de lokale bevolking voorlichting op het gebied van gezondheidszorg en hygiëne onder het motto 'beter voorkomen dan genezen'.



De arts onderzocht aansluitend nog alle zieken die de lokale dokters van de medische posten niet hadden kunnen behandelen en constateerde dat sommige patiënten voor nader onderzoek naar het ziekenhuis in Lhasa moesten.

Plannen voor 2011

- Het succes van de groentekassen is groot. Dit jaar zullen vier groentekassen geplaatst worden. Vorig jaar gingen 6 jonge lokale boeren voor een korte agrarische opleiding voor glastuinbouw naar Chengdu. Het is de bedoeling dat ook dit jaar weer enkele boeren de opleiding gaan volgen.
- Drie jongens worden in een houtzagerij, annex meubelmakerij, verder opgeleid door de ervaren timmerman/meester Tsering.
- We onderzoeken de mogelijkheid om een nieuw op te zetten kleuterschool te ondersteunen.

Bijzonder acties

- Fop en Francine Smit uit Peize vierden hun "40-jarige samenleving" en doneerden € 430.
- Het personeel van omroepvereniging VARA doneerde een bedrag van €6000,- uit het fonds van de jaarlijkse "1 mei gift". Het budget voor dit fonds correspondeert ruwweg met de door het personeel ooit ingeleverde vrije dag ter gelegenheid van de Dag van de Arbeid.
- Hr. en Mw. Schijlen uit Hulsberg maakten in december €200,- over als "ons kerstcadeau"

Penningmeester gezocht

Carl Kamstra, ons bestuurslid die vanaf de start van Tibet naar School in 1998 de functie van penningmeester heeft gehad, gaat hiermee stoppen. Hij verblijft voor zijn werk langdurig in het buitenland. We zijn hem veel dank verschuldigd voor al het werk dat hij heeft verricht de afgelopen jaren!

Nu zijn wij op zoek naar iemand om ons bestuur te komen versterken en de taak van penningmeester op zich te nemen. Reacties en vragen zijn welkom op info@tibetnaarschool.nl

Nieuwsbrief per e-mail?

Na onze oproep in de vorige nieuwsbrief hebben veel donateurs aangegeven de nieuwsbrief per e-mail te willen ontvangen. Dat scheelt veel in de verzendkosten en het geld dat we daarmee besparen, komt de kinderen in Tibet ten goede.

We zouden het daarom prettig vinden als nog meer donateurs aangeven de nieuwsbrief voortaan per mail te willen ontvangen.

U kunt daarvoor een mail sturen naar info@tibetnaarschool.nl met uw naam en e-mailadres.

Alvast veel dank!

We willen alle trouwe donateurs heel hartelijk bedanken voor hun bijdrage, waardoor we ons werk in Tibet kunnen voortzetten.

Daarnaast willen we alle mensen die ons warme en bemoedigende mailtjes blijven sturen bijzonder bedanken.

Met uw steun zullen we ons blijven inzetten om de Tibetanen uitzicht te bieden op een betere toekomst!

