



Nieuwsbrief nr. 16 mei 2006

Stichting Tibet naar School

Secretariaat:
Albert Cuypstraat 258-boven
1073 BR Amsterdam
Informatie: 050-3147986 of
020-6866063
e-mail: info@tibetnaarschool.nl
homepage:
<http://www.tibetnaarschool.nl>

gironummer 8015905, t.n.v.
Stichting Tibet naar School,
Groningen

Helaas moeten we deze nieuwsbrief openen met een tragisch bericht uit Tibet. In februari, vlak na Losar, Tibetaans nieuwjaar, kregen we van Tsering het vreselijke bericht dat drie mensen uit Longdun Dechen waren verongelukt toen de truck waarin ze zaten kantelde. Zestien mensen uit het dorp raakten gewond, waaronder enkelen zeer ernstig. De mensen waren vanuit Lhasa, waar ze werkten, op weg naar hun familie om het Tibetaans Nieuwjaar te vieren. Losar is voor de Tibetanen een heel belangrijke feestdag, waarbij iedereen bij zijn familie op bezoek gaat, hoe ver ze ook weg wonen. Weken van tevoren wordt het feest voorbereid en de festiviteiten duren 14 dagen. De 16 gewonden lagen langdurig in het ziekenhuis in Lhasa, waar Tsering en zijn vrouw Dolma hen liefdevol verzorgden en hen van eten en schoon beddengoed voorzagen. In Tibet zijn geen verpleegkundigen en de zorg moet door familie en dit geval door Tsering en Dolma worden gedaan. Tibet naar School heeft de kosten voor het eten van de patiënten op zich genomen.

Sinds oktober

Zoals gebruikelijk kregen de leerlingen aan het begin van het nieuwe schooljaar nieuwe winterkleden en nieuwe schoenen. Alle leerlingen kregen nieuwe schriften en schrijfgerei. Tijdens het bezoek van Marleen en Carl bleek dat de lessen hygiëne de laatste tijd wat minder frequent werden gegeven, terwijl dat toch van groot belang is voor de preventie van ziektes. Tsering bracht deze lessen opnieuw onder de aandacht van de leerkrachten. Voor die lessen kocht Tsering voor alle scholen nieuwe tandenborstels, tandpasta en zeep. Bovendien besteedde Dr. Drondup van de Tibetan Medical University tijdens

zijn maandelijkse bezoek aan de gezondheidscentra nog eens extra aandacht aan ziektepreventie. De dokters, die iedere maand lesgeven op de scholen zullen het belang van hygiëne de komende tijd nog eens extra benadrukken. Tsering schreef daarom dat we ons op dit moment dus geen zorgen meer hoeven te maken over de kwaliteit van de gezondheidszorg daar ter plekke.

Vakonderwijs

De studenten hebben met heel veel enthousiasme gewerkt aan de bouw van nieuwe huizen in Zushul. Die klus is nu af. Vervolgens hebben de studenten de stoelen en tafels

gemaakt voor de school in Shema, de school die we sinds de zomer ondersteunen. Op dit moment maken ze voor alle scholen kasten voor in de keukens om de kommen en pannen in te zetten

Afgelopen maanden hebben we met Tsering gesproken over het verlenen van eventuele micro-kredieten aan die studenten die na de afronding van hun opleiding voor zichzelf zouden willen beginnen. Alle studenten willen zeker nog een jaar in opleiding zijn, voordat ze misschien voor zichzelf zouden willen beginnen. Veel leerlingen zullen echter als leerling of gezelschap onder een meestersvakman gaan werken.

Groentekassen

De groentekas bij Longdung De, die door Prutsok wordt onderhouden, stond er in mei heel erg goed bij, waardoor 4 scholen iedere dag van verse groenten kunnen worden voorzien. In Tanggang werden de kassen de laatste echter niet goed onderhouden. Het dorpshoofd Ngawang Tsering heeft daarom Samten Yeshe, een vrouw uit een heel arm gezin, gevraagd voortaan de zorg over te nemen. Namgyal uit Lhasa, die veel ervaring heeft in het verbouwen van groenten in kassen en die werkt voor de Tibet Seed Company schoolt Samten Yeshe en Prutsok bij. Voor het nieuwe seizoen dat rondom deze tijd begint zijn beide kassen voorzien van nieuw plastic.

Gezondheidszorg

De kinderen die in de zomer met de 'medical bus' voor behandeling naar het ziekenhuis in Lhasa zijn gebracht, zijn allemaal hersteld. Het herstel van het meisje met de chronische galblaasontsteking duurde weliswaar erg lang, maar met behulp van Tibetaanse medicijnen is ook zij helemaal genezen. De artsen hebben voor het meisje dat op jonge leeftijd

haar been brak en daardoor erg moeilijk loopt, kunnen voor haar helaas niets meer doen. Zij is blijvend invalide. Tsering heeft de ouders verteld dat ze van harte welkom is op de school voor beroepsonderwijs, waar zij opgeleid zou kunnen worden voor naaister. De ouders zien er echter dit jaar nog van af, omdat de school ter ver weg is van hun huis.

Nieuwe website

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het ontwerpen van een nieuwe website. We hebben inmiddels de beschikking over veel nieuw fotomateriaal, dat dankzij het digitale tijdperk van betere kwaliteit is. We verwachten de nieuwe website nog voor de vakantieperiode 'in de lucht' te hebben.

Bijzondere acties

- Kunstenaar Huug Jak uit Schagen doneerde een serie van 4 lino's in tweekleurendruk, die hij maakte naar aanleiding van een reis door Andalusië. Deze prachtige serie gaat naar de hoogste bidder, en de opbrengst komt ten goede aan Tibet naar School. Foto's van de lino's zijn te zien op onze website en een bod kan uitgebracht worden tot en met 1 juli door een mail te sturen naar info@tibetnaarschool.nl.
- Mariet Bergmans nam afscheid van de GG en GD in Groningen. Ze wilde geen afscheidscadeau, maar vroeg een bijdrage voor Tibet naar School.
- Arlette Caenen uit Sittard loopt eind mei de pelgrimsronde om Mount Kailash in West-Tibet en verbindt hieraan een sponsoractie voor Tibet naar School. Haar vorderingen zijn te volgen op www.tashidelek.nl
- Stichting KICI kledinginzameling steunt ons met een bedrag van

maar liefst 5.000 euro!
(www.kici.nl)

- C.S. de Goede is 50 jaar geworden en heeft de gekregen geldbedragen aan de stichting geschonken.
- St. Oecomenische Vieringen Groningen heeft de opbrengst van een collecte geschonken.
- A.S. Muller heeft deelgenomen aan een sponsorloop en heeft het opgehaalde bedrag, samen met verjaardagscadeaus gestort.
- Jos Sassen heeft afscheid genomen bij Campina en de afscheidscadeaus geschonken.
- Marion Segaar heeft afscheid genomen bij de Volkskrant en de opbrengst gestort.

Financiën

De jaarrekening 2006 is beschikbaar. Als u een exemplaar wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met het secretariaat (020-6866063 of marleen@tibetnaarschool.nl). Wij sturen u dan graag een exemplaar op.

Nieuwsbrief via de site

Als u een e-mail stuurt naar marleen@tibetnaarschool.nl met de mededeling dat u de nieuwsbrief voortaan via internet wilt lezen, dan krijgt u bij het verschijnen van iedere nieuwsbrief een bericht van ons, met daarin een rechtstreekse verwijzing naar de nieuwsbrief op de site. Ook de foto's zijn (in kleur) op onze site te bekijken. Het geld dat hiermee bespaard wordt, kunnen we dan in Tibet besteden.

Cho Oyu expeditie

In de vorige nieuwsbrief hebben we verteld van de beklimming van de 8201 hoge berg Cho Oyu in Tibet, door een Nederlands team. Tibet naar School heeft een donatie ontvangen van de sponsoropbrengsten van deze expeditie.

Er is een prachtig boek verschenen 'Tot op het Merg'.



We bevelen dit boek van harte bij u aan. Als u dit boek wilt bestellen, komt een deel van de opbrengst van de verkoop ten goede aan de stichting Tibet naar School. U kunt het boek bestellen op www.totophetmerg.nl. Wilt u bij de overschrijvingen bij opmerkingen dan "Stichting Tibet naar School" vermelden?

