



Nieuwsbrief nr. 8 april 2003

Stichting Tibet naar School Groningen

Secretariaat:
Albert Cuypstraat 258-boven
1073 BR Amsterdam
Informatie: 050-3147986 of
020-6866063
e-mail: info@tibetnaarschool.nl
homepage:
<http://www.tibetnaarschool.nl>

gironummer 8015905, t.n.v.
Stichting Tibet naar School,
Groningen

De winter in Tibet loopt weer op zijn eind en na alle festiviteiten rondom het Tibetaans nieuwjaar is men weer hard aan het werk op alle scholen.

Veel van de geplande werkzaamheden na ons bezoek in de zomer van 2002 zijn reeds uitgevoerd, een aantal is uitgesteld totdat de vorst weer uit de grond is. Daar zal dus binnenkort mee begonnen worden.

Zuru

Het schooltje van Zuru is nieuw op onze lijst van ondersteunde scholen. Bij ons vorige bezoek aan de regio kwamen we er voor het eerst en het bleek dat er behalve het gebouw zelf echt helemaal niets was! Geen banken en tafels, geen boeken en schriften. De kinderen zaten op strozakken op de grond en Meester Damcho moest roeien met de riemen die hij had. We besloten de school te helpen. Tsering heeft direct tafels en stoelen besteld bij de Tibetaanse timmerman in Lhasa en er zijn voldoende boeken, schriften, pennen en potloden aangeschaft. Ook konden we dankzij een extra gift een keuken bouwen en inrichten, zodat de kinderen nu tussen de middag een eenvoudige maaltijd krijgen. Ook werden ze in trainingspakken en warme truien gehesen, zodat ze de winter warm door konden.

Kartam

Per 1 oktober 2002 is in Kartam een extra leerkracht komen werken. Zijn naam is Tsering Dondrup en hij is opgeleid aan het Teachers College. Bij ons bezoek hadden we met de lokale (Tibetaanse) ambtenaren van het Ministerie van Onderwijs afgesproken dat er op de school van Kartam een extra leerkracht zou moeten komen, omdat meester Urgyen het in zijn eentje wel erg moeilijk heeft om aan drie klassen tegelijk les te geven. Met Tsering Dondrup heeft Urgyen een goede collega erbij gekregen.



Zodra de vorst uit de grond is, zal gestart worden met het verplaatsen van het gehele schoolgebouw van Kartam. Zoals we in de vorige nieuwsbrief al meldten, is dit een

goedkopere en duurzamer optie dan het huidige gebouw opnieuw te repareren. Het huidige gebouw zal afgebroken worden en op een mooi vlak stuk land tweehonderd meter verderop weer opgebouwd worden. De bouwmaterialen (steen en houten balken)

worden gewoon weer hergebruikt, het dak zal wel helemaal nieuw gemaakt moeten worden. Tot voor kort probeerden we bij de schoolgebouwen de oude Tibetaanse daken steeds weer te repareren. Deze daken worden gemaakt van takken en twijgjes, aangesmeerd met leem, en bedekt met grasplaggen en mos. Elk jaar ontstond er in de regentijd weer lekkage en moest een deel van het dak gerepareerd of vervangen worden. Ook in Tibet dringt de modernisering langzaam door: op steeds meer huizen verschijnt een dak van golfplaat. Hierover zijn we lange tijd sceptisch geweest, maar sinds kort zijn we er toe overgegaan om de daken die gerepareerd moeten worden, toch maar te voorzien van een golfplattendak. Deze oplossing is uiteindelijk duurzamer doordat de daken niet steeds weer instorten, en bovendien de lucht in de klaslokalen veel droger en prettiger (en dus gezonder) is!

Tsering



Onze contactpersoon in Tibet, Tsering, is kortgeleden getrouwd met zijn verloofde Dolma. Dolma is oorspronkelijk afkomstig uit het dorp Zushul, waar veel van "onze" kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan. Dolma en Tsering wonen nu in Lhasa. Ze verwachten op dit moment hun eerste kindje.

Jaarverslag 2002

In het jaar 2002 is in totaal € 48.285,74 aan donaties ontvangen. Er is € 38.656,67 besteed aan de diverse projecten in Tibet. De overheadkosten bedroegen in 2002 € 1.467,75, hetgeen 3,8 % is van de totale kosten. Het grootste deel van dit bedrag bestaat uit de verspreiding van de nieuwsbrief, tweemaal per jaar.

Het resultaat, € 9.431,36 is toegevoegd aan het eigen vermogen van de stichting. Dit is een bestemmingsreserve voor de projecten in Tibet. Hoe meer kinderen doorstromen naar vervolgonderwijs, hoe hoger de kosten gaan worden; een buffer voor de toekomst is dan ook zeker geen overbodige luxe. Zowel aan

talentvolle leerlingen die kunnen doorstromen naar universitair onderwijs als aan praktisch ingestelde leerlingen die het beroepsonderwijs in gaan willen we ondersteuning kunnen bieden. Op deze manier stopt de schoolcarrière niet bij de basisschool maar kunnen kinderen zich werkelijk ontwikkelen en later weer een rol spelen bij de ontwikkeling van hun dorp, hun regio en hun land! Het bestuur van de stichting is, evenals de voorgaande jaren, zeer zorgvuldig omgegaan met de besteding van de donaties. Het opstarten van projecten gebeurt pas op het moment dat er voldoende zekerheid is om de continuïteit te garanderen. Hiervoor kijken we naar de volgende factoren:

- is er voldoende medewerking in het dorp zelf, wordt het gedragen door de bevolking?
- hoe verloopt de communicatie tussen het dorp, de contactpersoon in Tibet en onze stichting in Nederland?
- hebben we voldoende middelen om ook op de lange termijn het project te ondersteunen?

Het gehele jaarverslag 2002 is op te vragen bij het secretariaat van de stichting (e-mail: marleen@tibetnaarschool.nl, tel: 020-6866063)

Bijzondere acties

- In januari nam Jaap van Loon afscheid als directeur van Wolters Noordhoff. Hij wilde geen afscheidscadeaus, maar vroeg een bijdrage aan de projecten in Tibet. De opbrengst van dit afscheid heeft hij zelf verdrievoudigd!
- Daags voor kerst vierde Nelleke Schoemakers haar 60 ste verjaardag. Ze nodigde de Fransman Sylvain uit om aan de hand van zijn Provençaalse "santons", kleine beeldjes, het kerstverhaal te vertellen. Dit jaar was er ook een Tibetaanse santon in de processie opgenomen, een heuse yak met een Tibetaan ernaast. Het kerstverhaal werd gekoppeld aan het werk van de stichting. Nelleke wilde geen cadeaus, maar vroeg een bijdrage aan de projecten.
- In september hebben we aan de hand van onze recente dia's aan de leerlingen van de christelijke basisschool 't Kompas in Noordhorn verteld over onze projecten in Tibet. Sinds die tijd heeft de school stichting Tibet naar School 'geadopteerd' en zamelen de leerlingen iedere week geld in.
- Een afdeling van de Fontyshogeschool in Eindhoven zag af van de kerstpakketten en

maakte in plaats daarvan het geld over aan de stichting.

- De leerlingen van de G.Th. Rietveldschool uit Badhoevedorp wist met diverse activiteiten geld bijeen te sprokkelen voor Tibet naar School..

- Mw. G.H. v.d. Berg en dhr. D.W. van der Mark gingen trouwen en vroegen om bijdragen voor Tibet naar School.

- De kerstcollecte van de RK Parochie St. Moer in Coevorden werd ten bate van Tibet naar School gehouden.

- Nienke Branderhorst vierde haar 25 jarig jubileum bij de Leidse Volksuniversiteit. In plaats van cadeaus vroeg ze om bijdragen voor Tibet naar School.

- Van Baobab Reizen ontvingen we een bijdrage in het kader van hun ondersteuning van kleinschalige projecten.

Wat kost ondersteuning nou precies?

Wat je kunt doen met een bepaald bedrag hangt natuurlijk helemaal af van het prijspeil in een land. Een kleine opsomming:

Een schooltafel voor 2 kinderen: EUR 11,=

Een krukje om op te zitten: EUR 4,80

Twee schriften, een potlood en een pen, een rekenboek en een taalboek: EUR 2,50

Eten per kind per maand: EUR 3,65

Een trainingspak, een trui, schoenen en sokken, per kind: EUR 11,50

Kortom: met weinig is veel te doen!

Daarom willen we onze grote groep trouwe donateurs hierbij weer hartelijk bedanken voor hun steun!



Verhuizing

Het secretariaat van Stichting Tibet naar School verhuist mee met de secretaris en zal daarom vanaf 1 juni 2003 zijn gevestigd op het volgende adres:

Albert Cuypstraat 258-boven

1073 BR Amsterdam

tel. 020-6866063

Het e-mailadres blijft ongewijzigd